

kendisini Bebekte bekleyeceğini bildirmişti. Ben Bebekte Sinaya beklerken aynı arabada İsmail Yeşilkaya ile birlikte geldiler. Sina Çaladır indirdi İsmail Yeşilkaya araba ile yoluna devam etti, yani İsmail Yeşilkaya özellikle Sina Çaladırı Bebekten beniale buluşturmak için hareket etmiştir, dedi.

**SORULDU :** Sina Çaladırın Türkiye'nin durumu hakkında bir yazı hazırlayacaklık, ele geçtiği anlaşılın ve Yusuf Kıpeli ile Münir Ramazan Aktolga tarafından hazırlanan yazının hazırlanmasına Sina Çaladırın yardım ve iştirakini biliyorum. Sina Çaladırda Türkiye'nin durumu ile ilgili bir yazı hazırlıyacaklık bu iki husus hasırlık ifadesinde birleştirilmiş olabilir, dedi.

**SORULDU :** Sergüda da belirttiğim gibi İzmirde bulunan Bingöl Erdumlu ile konuşmak üzere yani kendisini İstanbul'a çağırarak için İzmir'e gittiğinde yanında bana "ustafa" aykara tarafından tanıştırılmış olan Tuğrul Paşaoğlu da vardı, dedi.

**SORULDU :** Benia bildiğim kadarıyla Ayşe Bilge Dicleli iş arıyordu, iş bulamayınca Dünya İş Bankında bir biro açtı, bu biromun irtibat işlerinde kullanıldığına biliyorum, dedi.

**AYNI KONUDA SORULDU :** Bu biromun kaç paraya kiralandığını ve ne kadar zaman faaliyette bulunduğunu biliyorum, ancak biromunun boşaltılması sırasında Zulfikar ve Ayşe Bilge Diclelinin evlerinde müsait yer olmadığı için büroda bulunan eşyaları bana verdiler, ben de bu eşyaları Ayaz ağa, da bulunan Kayınpederinin mandırasına bir araba tutarak götürdüm, dedi.

#### GERÇEKİ DÜŞÜNÜLE:

Saat 14.00'de devam olunmak üzere duruşmaya ara verilmesine oybirliği ile karar verilip açıklandı. 14. Haziran 1973

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

K. KATİBİ

TÜRKİYE SOSYAL TARİH

**SORULDU:** İfade alınırken Öğretmen Aydından altı adet nefus cüzdanı alıp almadığımı soruldu ben de olabilir dedim, Baykal Gürsoy'un, Öğretmen Aydın Diyarbakırlı'dan altı nefus cüzdanı alıp getirip getirmediği soruldu, ben de olabilir dedim, bu konuda bilmiyorum, Baykal bana üç adet nefus cüzdanı getirmişti, kişiden alıp getirdiğini bilmiyorum, dedi.

**SORULDU:** Yakalandığım sırada yanımda bulunan bana ait bir adet brovniç marka tabanca bir adet el bombası ve göz yağı yapan sprey ele geçirildi, Brovniç marka tabanca eskiden beri bana aitti, Nurettin Yakardan almış olduğumu yanlışlıkla söylemiş olabilir, el bombasını Oktay Etiman'dan, göz yağı bezlerini tahrik eden spreyi Mahir Aktolga'dan almıştım, el bombasını Oktay Etiman Örnek tepedeki evden ayrılırken orada bırakmıştım, ben de Bülent Karataş'ın evine giderken bu el bombasını yanına aldım, dedi.

**SORULDU:** Mehmet Sümezen galiba Münir Ramazan Aktolga ve leğçeçiz yerlerin işaretlenmesi için bir pafta temini istedi, Mehmet Sümezen de İstanbul Belediyesi Şehir Rehberi arkasındaki paftayı büyütüp, Münir ve Yusuf'a iletmek üzere paftayı bana verdi, sanıyorum götürüldüm, dedi.

**SORULDU:** Hüseyin Celep'e benim beya herhangi bir arkadaşım nefus hüviyet cüzdanı temin etmesi bahis konusu değildir, kendisi esasen aranan bir kişi değildir, dedi.

**SORULDU:** Hüseyin Celep bana sahte bir nefus hüviyet cüzdanı temin etmedi esasen bu konuda bir ilişkimiz yoktu, dedi.

Sanık Mehmet İncili'nin sorgusuna karşı daha önce sorguları tesbit edilmiş olan Ertuğrul Kürkçü, ve Orhan Savaşçı'dan bir diyecekleri bulunup bulunmadığı soruldu:

Sanık **ERTUĞRUL KÜRKÇÜ:** Mehmet İncili kendi siyasi fikirleri ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi ile ilgili fikirlerini kendi açısından açıklamıştır, tek yanlıdır, Mahir Çayan'ın Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesinin tüzüğünü kendilerine gösterdiğini ifade etmektedir. Ben bu konularda bildiklerimi sorguda belirtmiştim arkadaşlarım hakkında da bunlar dışında arkadaşlarım hakkında söyleyeceklerim subjektif ve yanlış olur endişesini belirtmiştim arkadaşlar kendileri ile ilgili hususları daha iyi bilirler, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesinin 1971 Nisan ayında ilk defa bahis konusu olan tüzüğü ile ilgili olarak Mehmet İncili Mart ayında arkadaşları ile yaptığı toplantıda tüzükten malumatlar olduğunu belirtti, bu konudaki malumatının kaynağı bizzat tüzüğü görüp göremediği ve bir başkasından duyup duyduğunda açıklama yapmasını talep ederim dedi.

Sanık **MEHMET İNCİLİ'DEN** soruldu: Kazancı yolu üzerindeki evde ilk defa arkadaşlarla buluştuktan sonra, üç beş gün sonra benim bulduğum bir sırada sorguda isimleri geçen arkadaşlar bir toplantı yapıyorlar, Mahir Çayan burada Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesinin tüzüğü ile tanıştım edilmiş tüzüğünü benim için ediyor, ben bu toplantıda bizzat bulunmadım bu hususu Cahri Kral, Ömer Erim Şerkan ve Necmi Demir'den duymuştum bu toplantınının 1971 Mart ayı başlarında veya ortalarında olması gerekir, dedi.

Sanık Ertuğrul Kürkçü, benim T.H.K. Partisinin Merkez ve Genel Komitesi üyesi olduğum iddiasında belirtiliyor, karar organı olarak faaliyette bulunduğum iddia ediliyor, halbuki Mehmet İncili 1971 Mart ayı içerisinde T.H.K. Partisi ve Cephesinin tüzüğünden malumatlar bulunduğuna göre burada karar organına dahil bulunan benden önce diğer arkadaşların parti tüzüğüne mütali bulunmaları gibi gelişik bir durum doğmuş bulunmaktadır, dedi.

Sanık Orhan Savaşçı: Mehmet İncili'nin sorgu ve ifadelerine karşı bir diyeceği olmadığını belirtti.

ÖZETİ MÜHÜRÜ :

Saat 15.05'de devam olunsak üzere duruşmaya 15 dakika ara verilmesine oybirliği ile karar verilip açıklandı. 12 Haziran 1973

BAŞKAN

UYK

UYK

TUTANAK

Verilen ara sonunda açık olarak toplandı.

Sanıklardan Seyit Büyükkaleğin müdafii Avukat Erdal Üner, söz alarak bu gün sorgusu nihayete eren Mehmet İncilinin ifadeleri muvacehesinde müvekkillerinin kendisine isnat olunan suçlu işlemediğinin anlaşıldığını ve soylu iddia olunan vergi dairesi ile olarak İstanbul Defterdarlığının deliller dosyasında mevcut evraklarından da Vergi Dairesinde alana tertibatının bulunduğu bu itibarla iddianamede belirtilen hususun yani sanıkların ifadelerine müsteniden Vergi Dairesi hakkındaki malumatın gerçeklere uygun bulunmadığı bu itibarla 23.5.1972 tarihinden beri tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliye edilmesi talebini mahtevi bir dilekçeyi ve dilekçeye ekli İstanbul Defterdarlığının 25.9.1972 tarihli yazıları foto kopolisini mahkemeye sundu, dilekçenin Erdal Üner, ve Kuray Anger imzalarını taşımakta olduğu görüldü, oturum sonunda gerekli işleme tevessül olunsak üzere dosyasına konuldu.

Sanıklardan MUSTAFA BAYKARA'nın sorgusunun teahitine geçildi.

Sorgu hudutları içerisinde kalacak kayıpla ifadeini bizzat söylemek suretiyle tutanaklara geçirilmesine izin verilen sanık MUSTAFA BAYKARA :

Askeri Sevcalık tarafından hapislenen iddianameyi okudum, bu iddianamede benim bir takım olay ve ilişkiler içindeki durumum anlatılıyor, ve cezalandırılmam isteniyor. Asıl sebep olarak da şizle, Türkiye'de işçi sınıfının iktidarınının kurulmasına, istesen, bu yolda çaba sarfetmiş olmasın gösteriliyor. Benim veya başkalarının ifadelerinde yada iddianamede sözü edilen olay ve ilişkiler içindeki gerçek durumun ne olduğunu anlatacağım. Bundan önce bir Askeri Mahkeme kararına neden çıkarıldığım konusunda ki sa bir kaç söz söylemek istiyorum. Ben hayatımın başından itibaren bütünümü çalışarak geçirmiş bir insanım. On yıla yakın bir süre de emeğimi burjuvalara satarak yaşadım. Ülkesinin ve halkının içinde bulunduğu durum, hemen hemen en yoksul kesiminden başlayarak gördüm ve yaşadım. Hayatımın bir döneminde Türkiye'de mahtevası ne olursa olsun, bir sınıflar mücadelesi vardı. Bu mücadele elbet bu gün de vardır, ve yine bu mücadele toplumun bütün katmanlarında yankılanıyordu. İşçi sınıfının tüm emekçilerin, halkın bir avuç burjuvasına ve mütefikleri ve onların ağababası emperyalizmin ülkede ki soygun ve sömürünün kaldırılması bunların iktidarlarınının alağı edilmesi üstüne çok şey söylanıyordu. Toplumun hemen bütün emekçileri, yurtta ver gençleri, namuslu aydınları iskanları ölçüsünde çaba sarf ediyor, sınıfsal tavırlarınının aliforları. Sınıfının ve halkının kurtuluşu için saylenenlere bende kulak kabarttım. Bu uğurda sarf edilen çabalara katılmak istedim. Anadıklarımı başkalarına anlatmaya yapılanlara katılmaya çalıştım. Bilimsel sosyalizmin ustalarının söylediklerini okuyup anlamaya uğraştım. Marks Engelsın Lenin Stalin "so çe Tung ve dünya devrimci mücadelesi nindiler büyük ustalarını kendime önder saydım. Söylediklerini doğru buldum, ve kendimi Marksist Leninist saydım. Ülkemde devrim üzerine söz söylemiş ve söyleyenlere çaba sarf edenlere saygı duydum. Şefik Hüsnü, Mustafa Suphi, Reşat Nuri, Nazım Hikmet, Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Nihri Belli ve diğerlerini Türkiye işçi sınıfı hareketinde yiğitçe öncülük etsiş ağabeyler olarak kabul ettim. TİP' girdim, sendikalarda çalıştım, grev ve direnişlere, miting ve yürüyüşlere katıldım. Bu düzenin yıkılması yerine aydınlık bir düzenin sosyalizmin gelmesi için başkaldıran herkese bütün yetenek ve imkanlarımı somuna kadar sunmak istedim.



Türkiyede bu niyetle gola çıkanları ezsek ve yok etsek mevcut seyyun düzenini sürdürmek, kendi aralarındaki çirak çatışmasında iktidar meselelerini yeniden düzene sokmak için emperyalizm ve Türkiye'deki hakim sınıfların bir askeri cuntası geldi. Bunun adı faşizmdir. Üç yıla yakın Sıkıyönetim devam ediyor, ülkenin devrimci, namuslu, yurtsever insanların binlercesi gözaltına alındı, tutuklandı, cezalandırıldı ve bir kısmı öldürüldü, dedi.

(Sanığa sorgusuna başlarken de belirtildiği gibi iddianamede kendisine isnat olunan fiillere ta'lik eden hususlara keza kamunların ta'yin ettiği savunma hudutları içerisinde kalmak kaydıyla savunma safhasında belirtebileceği bu itibarla sorgusunun maddi vakialara ilişkin kimina geçmesi istenildi)

Bu mahkemeyi teşkil eden kişilerin düşünce ve kanaatleri ne olursa olsun fonksiyonları yukarıda sözünü ettiğim düzene hizmet etmektedir. İşte ben bu düşünce ve kanaatinden ötürü buradayım. Buraya gelmeden önce birçok arkadaşım gibi bende MİT peya Kontrgerilla denilen örgütten geçtim. İşkence gördüm, ölüme tehdit edildim, son bir kaç yılda bir takım olaylar içinde lider durumdaki olan arkadaşları saklanmış olsam, onlara yakın bulunsam ve bu içinde bulunduğum düşünün toptan çöküşünde benden önce MİT'e giren arkadaşların ifadelerinde adının geçmesi bugün iddianamede sözü edilen yığınla olay ve ilişkiler MİT'in istediği doğrultuda benim ağzımdan formla edilmesine sebep olmuştur. Bende kişi olarak yıllarca içinde taşıdığım halkın kurtuluşu ülküsüne layık olamayıp korkaklık ve tabansızlık gösterdim. Arkadaşlarımla sınıfımın ve halkın güvenine layık olmadım. Fazladan Askeri Savcılıkta da bu yüreksizliğim devam etti. MİT'ye yeniden götürülmekten korkarak oradaki ifadesi tekrar ettim. Somuncun böyle olmasına rağmen geçmişteki hiç bit düşünce ve davranışından pişmanlık duymuyorum. Halkıma karşı sorumluluğumu bu gün daha çok daha iyi anlıyorum. Anlıyor, halkın düşmanlarına vekendimi çok iyi tanıyorum, ve ben Marksist Leninistim. Bugün eski ifadelerimin tümünü reddediyorum, doğru olan buradaki ifademdir. İddianamede veya bir kısım arkadaşların ifadelerinde benim ifademde sözü edildiği gibi İstanbul'da F.H.K.E.C. adına herhangi bir örgüt çalığıması yapılmamıştır. Ben Sıkıyönetim ilan edildikten sonra isimim Arayındım. Bu sebeple İstanbul'da kalıyordum. Evimle ilgili olarak Eşim Ayşe ile görüşüyordum. Bu görüşmelerden birinde eşim Ayşe bana: Mehmet Alkaya'yı getirdi. Alkaya Küpeli'nin isteği üzerine Askeri Cezaevinin bir ziyaret günü Kartala giderek babasını ziyaret eden eşimi ismiyle arayıp benimle görüşmek istediğini söylemiş. Ben bu arkadaşla daha önce tanışmamıştım. Yusuf Küpeli ile İstanbul'da tanıştıktan önce özel olarak tanışmıştım. Kendisinden bir görev veya silah almıştım. Küpeli beni Ankara Sıkıyönetim Bilgi Fakültesinde öğrenci olan bacanağım Kamil Dede vasıtasıyla gizli olarak bu sebepten kendisine saklanması konusunda yardımcı olacağımı tahmin ederek aratmış. Alkaya bana Küpeli'nin saklanması üzere İstanbul'da geleceğini bu konuda benden yardım talep ettiğini söyledi. Ben kabul ettim. Küpeli ve Aktolga'nın ve başka kaçak olan arkadaşların saklanması ve sair ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı oldum. Küpeli ve Aktolgayı saklamak için bebek'te bir ev tuttum. Kendilerini bu evde sakladım. Bir yere gideceklerinde kendilerini götürdüm, onlara refakat ettim. İlişki kurmak görüşmek istedikleri kişilerle ilişkilerini kurdum, götürdüm, şahsi ihtiyaçlarını karşıladım. Yaptıkları ideolojik politik çalışmalarında istedikleri kitap dergi gibi gereçleri sağladım. Mahir Çayan ve diğer dört arkadaşınının Cezaevinden kaçmaları olayı ile ben ilgilenmedim. Kendileri ile hapisanede iken temas kurmadım, haberci gönderip onlardan haber almadım. Sadece bir defa Orhan "avacının talebi üzerine Mahmanlara gittim. Arkadaşlar o akşam kaçmış olacaklarını, kaçmış olmaları

halinde kendilerine verilmiş üzere Kıpeli Aktolga ve Etisandan aldığı üç tabancayı götürmüştü. Bu tabancaları arkadaşları çıkarmayınca beraberine alıp bilahare Floryaya götürmüştü. "Ağaçtan sonra Floryaya giderek arkadaşlarıyla Orhan Savaşçı vasıtasıyla ilişki kurdum, onları oradan Mehmet İncili ile Leventte Ahmet Alankuşun evine götürdük. O evde bir genel arama durumunda arkadaşların gizlenebilmeleri için çukur kazılmasının sağladım. Kendilerine Ankaradan gönderilmiş olan elli bin liraparayı Mustafa Leçinerden alarak verdim. Bu paranın yirmi bin lirası bende kaldı. Arkadaşların günlük ihtiyaçlarında kullandım. Mahirleri saklamak için arkadaşlarımızın Örnektepede İncilinin tanıdığı "ehmet Karaca adlı bir işçinin dükkanının kiralayarak arkasını gizli bölme yaptım. Kamufleaj için de dükkana patates, soğan dolurdu, fakat burayı kullanmadık. Bilahare içindeki malzeme İncili Mehmet Zarcaya sattı. 10 Aralık 1971'de Mahirleri saklamak için Levent'te bir ev tuttum. Onları bu evde yirmi gün kadar sakladım. Kendilerinin her türlü ihtiyaçlarını karşıladım. Kağıtlarından sonra dokuz veya on tane tabanca, bir keş el bombası ve bir sis bombasını Kıpeli, Aktolga, Etisan'dan alarak verdim. Bu arkadaşların Kıpeli ve Aktolga ile benim evimde görüşmelerini sağladım. Konuşmaları zaman bende orada bulundum. Aralarında görüş ayrılığı doğdu. Mahirler geçmişte söylenen ve yapılanların doğru olduğunu aynı minval üzere devam etmek gerektiğini bu yönde çalışma yapıldığı için de Kıpeli ve Aktolganın suçlu olduklarına bu sebeple de onlarla çalışamayacaklarının söylediler. Kıpeli ve Aktolga ise geçmişte söylenen ve yapılanların güden geçirilmesi gerektiğini yanlış ve eksiklikleri n teahit edilmesini, Türkiye halkını devrimle güdürecek doğru politikanın tayin edilmesi yolunda çalışma yaptıklarını söylediler. Ayrılık bu temel üzerince olmuştu. Fikir ayrılığından sonra Aktolgayı Mahirlerle iki kere daha görüşürdüm. Ama bir uzlaşma olmadı. Bu ayrılık konusunda Kıpelinin isteği üzerine Mehmet Sönmezle beraber Ankaraya Kırkköy'e gittim. Fakat o da Mahirlerin görüşüne katıldı. Bir müddet sonra da Kıpeli ve Aktolgayı S.H.K.P. C.den ihraç ettiklerini bildiren bir yazıyı benim evime Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı getirip Aktolga'ya teslim ettiler. Ayrılıktan sonra da baklanmaları konusunda Mahirlere yardımcı olacağımı kendilerine söyledim. Fakat görüşlerine katılmıyordum. Bu sebeple de pratik işlerinin içine girmedim. Zaten onlarda da bunu istemiyorlardı. Kendilerine Orhan Savaşçı'nın tavsiyesi üzerine yardımcı olması için Seyfi Akman adlı arkadaşını gönderdik. Bir müddet sonra da evlerden ayrıldılar. Bu fikir ayrılığından sonra Kıpeli ve Aktolga gene örgütsel bir çalışma yapmadılar. Görüşlerinin yayılması diye bir mesele yoktu. Zira ayrılıktan bir iki hafta kadar sonra da hazırlanmakta oldukları yazının bir çok yanlışları olduğunu düşünerek bu yazıyı da yakmışlardı. Şubat 1972 nin ortalarında ilk baskınlar olunca Kıpeli ve Aktolga Nurettin Akar tarafından saklandılar. Ben ve Mehmet İncili'de "ehmet Tıglı'nın Örnektepedeki evinde kaldık. Bilahare de Bilge Dicleli Nazım Pazarbaşı, Nevin ve Halit Bedirboz'la beraber Mart 1972'de gözaltına alındım. İfadelerimde ve iddianamede sözü edilen kişilerle münaseletim aşağıdaki gibidir. Yılmaz Güneyle Mahirlerin Ceznevinden firarından sonra Kıpeli görüşmek istemişti. Ben Kıpeli'yi Güneyle'nin Leventteki evine götürdüm. Kıpeli bu evi biliyordu. Güneyle evinin karşısında karşılaştık. Yanında Güverçengil'de vardı. Güneyle'nin arabası ile Mustafa Alaboranın evine gittik. Orada Kıpeli Güneyle fikir ayrılığından bahisle kendilerinden ve Mahirden uzak durmasına, bağının derde girmesini istemediğini söyledi. Ondan herhangi bir yardım talebinde bulunmadı. Ben Yılmaz Güneyle'den silah veya para almadım. Böyle bir talep de bulunmadı. Sadece Selçuk Şahin Polat'tan bir adet Sait Vesson marka tabanca alıp, Yusuf Kıpeliye vermiştim. Bu silahı Yılmaz Güneyle almıştı.

TÜRKİYE



betini açık olarak bilmiyorum. Ulaş Bardakçının Güneye yolladığı bir mektubu Alaboraya vermiştim. Fakat buna bir cevap gelmedi. Bilahare ayrılacak oldu zaten. Mustafa Alaborayı Küpelinin talebi üzerine Şehçik Şahin Polat vasıtasıyla tanıdım. Kendisinden saklanma hususunda yardım talep edecektim yukarıda sözünü ettiğim konunun dışında bir yardımı olmadı. Sina Sina Çiladır 'ı Ahmet Geceloğlunun dükkanından alarak Küpeli ve Aktolga ile görüştürdüm. Çiladılarla Küpeli'nin yada Aktolga'nın nasıl ilişki kurduklarını bilmiyorum. Bu arkadaşlar benim Leventteki evimde on gün kadar kaldı. Mahir'in talebi üzerine Alankuşlara gidip Mahirlerle görüştürdüm. Bilahare İnönü'nün Bebekteki evinde kalırken oradan ayrılarak Ereğliye gitti. Bu arkadaşın Küpeli Küpeli ve Aktolga ile ilişkisinin mahiyetini bilmem. Murat Belge Mehmet Sönmezin arkadaşıdır. Benim Bebekte tuttuğum evi kiralamam için Sönmez aracılığı ile tavasutta bukundu. Kendisi ve hanımı bu evi sahte isimle ve maksatla tuttuğumu bilmezler. Benim Mehmet Sönmezden talebim üzerine kitap temin etmiştir. Kendisi ile başka bir münasebetim yoktur. Yavuz Çanak benim arkadaşımıdır. Kendisi benim kaçak olduğumu Madyodan arandığım tarihe kadar bilmezdi. Bu arkadaşın işleri için İzmit ve Ankaraya giderken İzmit ve Düzcede oturan iki arkadaşım ile görüşmek istediğimi verdiğim adreslerde bulunan arkadaşlarıma ilettim. Bu iki arkadaşım da sadece dostluk çerçevesi içerisinde görüşmek istiyordum, bu da mümkün olmadı. Evinde kaldığım iki gün sırasında da resmen aranmıyordum. Bu arkadaşla başkaca bir münasebetim olmamış. Kendisi ile herhangi bir yapılacak iş yada ev tutması için para vermedim. Orhan Altın'ı arkadaşım Bülent Karataş vasıtasıyla tanıdım. 1971 yazı sonlarında Kumburgaz'da yanında bir ay kaldım. Benim kaçak olduğumu bilmezdi. Benim Küpeli ve Aktolga ile ilişkim olduğumu hiç bilmemiştir. Bu arkadaşın İngiltere'de nişanlısı vardı. ve trafik kazası geçirmişti. Nişanlısını görmek için yurtdışına çıkma hazırlığı yaptığını öğrendiğimde bu durumdan Küpeliye bahsettim. O da arkadaşın bir mektup götürmesini kabul etmesini istedi. Bunun üzerine bir mektup yazdı. Orhan'a bu mektubu Fransadan geçerek Peniste bir arkadaşına vermesini rica ettim, o da kabul etti, mektubu Gülten Savaşçı'ya götürdü. Gülten'in Mahir Çayan'ın karısı olduğunu bilmezdi. Nişanlısından dönüştü bir de mektup getirdi. Bu mektubu ben Küpeli'ye verdim. Bu arkadaşın yurtdışına çıkış masraflarını ben karşılamadım. Süha Pelitözünü hiç tanımam. Kendisi ile bir münasebetim olmamıştır. Kendisini ilk defa MIT'te duydum. Bülent Karataş arkadaşımıdır. Sıkıyönetimin ilanından sonra benim kaçak olduğumu biliyorau, bana yardım etti. Gülpepede bir elektrikçi dükkanında çalışıp ve kendi adına bir ev tutarak Fahri Aral, Esat Korkmaz, ve Selçuk Şahin Polatın saklanmalarına yardımcı olmuştur. Kendisi ile T.H.K.P. C. hakkında konuşmadım. örgütlenme ile ilgili bir görev vermedim. 1972 Şubatı da bir kısım evler basılmaya başlayınca arandığımda kendisini bulmam için kardeşinin telefonundan istifade ederek buluşmak üzere bir parola kararıyla laştırmıştım, fakat bu parolayı veya kardeşinin telefonunu kullanmadım. İstanbulda Yusuf Yıldırım ve İlhan Sürenle ilişki kurmasını istemedi. Bu arkadaşlarla benim aramda bir temas sağlamamıştır. Taner ve Bilge Sakaları Mahirlerin evlerinde kaldıkları için tanıdım. Mahirleri bu eve Bilge Sakanın arkadaşı olan Mustafa Laçiner götürmüş. Mahirlerle burada görüşmeye gittiğimde Bilge Saka bu kaçak arkadaşların evinden derhal almamızı istemişti. Zaten Mahirlerin oraya götürüleceğinden de kendisinin önceden haberi yokmuş. Taner Sakayı ise Mahirlerin Levente götüreceğimiz gün evlerine yakın bir yerde Erdoğan Sarvanla araba ile beklerken bice İncili tarafırdan bir müddet sonra gelmemizi söylemesi için gönderdiğinde görmüştüm. Kendisi ile başkaca bir münasebetim yoktur.

Duruşmanın bırakıldığı 13 Haziran 1973 Çarşamba günü Askeri Mahkeme Kurulunda, iddia makamında ve tutanak katipliğinde bir değişiklik olmaksızın saat 09,30'da Askeri Mahkeme Salonunda açık olarak toplanıldı.

Sanık Yoklaması yapıldı; Tutuksuz sanıklardan İsa Ruhi Göbüt, Safiye Özkan, Ceyhan Gergin, Fecire Bozdağ, Hasan Yusuf Nip, Necdet Sağır, ve Mehmet Ali Parlakçak'ın gelmiş oldukları, tutuklu bulunan sanıklardan ise Yılmaz Bütün, Uğur Taylan, İlhan Aplan, Mehmet Şimşek, Kemal Çetinel, Ömer Kaşaroğlu, Selami Çetin, Orhan Aydurmuş, Hasan Özen, Mehmet Tavçancı, Münir Yılanlı, Yılmaz Gürol, Selim Öskar, Beyit Büyükköleç, Mustafa Karaca, Hasan Alp, Atila Öncevertaner Kazer, Akgül Yulcaslan, Fatma Yeşil, Kadriye İncili, İbrahim Çalyoncu, Nazım Paşarbaşı, Abdullah Yılmazbeynel Gün, Hasan Kalerler, Hafet Özkan, Orhan Altın, Erkan Akın, Necati Neysizli, ve Abdulhalit Bedirboz hariç diğer tutuklu sanıkların serbest bir şekilde mahsus yerlerine alınmış oldukları anlaşıldı.

Gelmeyen tutuklu sanıkların hastalık sebebiyle gelmemiş oldukları nakil ve mahfaza ile ilgili personeli tarafından bildirildi.

Sanık Abdülkadir Elçi'nin gelmiş olduğu anlaşılarak, mahsus yerine alındı.

Yapılan müdafii Avukat Yoklamasında; Bilgin Çanç, Fehmi Çam, Okşan Pelitözü, Cevat Erçişli, ve Nurgan Arınır'ın mahsus yerlerine alınmış oldukları anlaşıldı.

Sanık Ahmet Madensel'inin hastalığından bahisle gelmemiş olduğu müdafii avukat tarafından belirtilip bu konuyu belirleyen bir tabib raporumun tevdi edilerek dosyasına konuldu.

Açık olarak duruşmaya bağlandı.

Sanık MUSTAFA BAYKARA'nın sorgusunun tebitine devam olundu. Sorgunun başında da belirtildiği üzere sorgu hususları içerisinde kalsak kaydıyla ifadesini tutanaklara bizzat söylemek suretiyle yazdırmasına müsaade olundu.

Sanık Devamla;

Ahmet Geçenoğlunun bana Mehmet Şimşek tanıyordı. Parasız ile İstanbul'da bir dükkan açmak istiyordum. Yardımcı olmasın istedim. Arabası olduğu için İncilin'in yardım etmesini sağladım. Bu arkadaşın Küpeli ve Aktolga ile görüşürmedim. Evinde veya dükkanında kimseyi saklamadım istemedim. İncili ile beraber bu arkadaşın tekel malikanesini satın aldık. Makamımız tekel Deposunda soygun yapmak idi. Geçenoğlunun bu duruma haberi yoktur. Zaten bu soygunu da yapamadık. Bu arkadaşın Hina Ciladire'la ilgili kurması için Erçişli'ye göndermedim. Yavuz Çimşek'i Kulu Dicleli ile beraber Robert Koleje yakın bir garinodaptururken oraya geldiği zaman tanıdım. En çok bir saat kadar konuşup sohbet ettik. Kendisi ile başkaca bir münasebetimiz olmamıştır. İsmail Yeşilkaya, Küpeli, Aktolga, Hisan ve bana yataklık etmiştir. Bu arkadaşın başkaca bir şey istemediği ihtiyaclarımızı karşıladık. Evindeki çukuru kitap saklamak için ben kazıdım. Evinin kirasını ödememiştir. Zaten evinde kalmamı istemiyordu. Kılık-kıyafetini vekaletçi olduğumuzu bildirdi. Bunu kendisi ile de konuşmuştuk. Tuğrul Paşaoğlunu ilk defa İncilin'in evinde tanıdım. Küpeli ile görüşmelerini sağladım. Küpeli'nin isteği üzerine İncili ile beraber, Bingöl Hırsızlığını İstanbul'a getirmek üzere İncir'e gittiler. Fakat Bingöl gelirken yolda yakalanmış, Tuğrul la bütün ilgisiz budur. Necdet Sağır' Küpeli'nin isteği üzerine ve Mehmet Şimşek'in vasiyetiyle 1971 Eylül ayının ilk haftasında Küpeli ile görüşürdüm. Küpeli Avukat Sağır'dan tutuklu arkadaşlarının durumlarını durumu nasıl gittiğini sordu. Çayet mümkünse arkadaşlarının ifade sabitlerini istedi. Sağır arkadaşlarla duruşmalar hakkında basında söylenenlerin üstünde pek bir şey olmadığını, ifade sabitlerini vereceğini söyledi. Ben de aynı davada sanık olan bacamağın Kemal Bede hakkında konuştu. O sıralar Kemal'in babası tutuklu olduğu için avukatlık parasını kendisine verdiğini söyledi. Dört bin lira kadar bir