

## HAZIRLIK TAHKİKATI İFADE ZAPTI

SANIK RUKİYE DÜLGER: İsmail kızı makbuleden doğma 1951 doğumlu, Konya ereğlisi kazası Ayrancı nüfusuna kayıtlı, İÜEd.Fak.Kütüphanecilik bölümü öğrencisi ve aynı zamanda Çapa Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi yurdunda kalır.Bekar sabikasız olduğunu söyledi.

Soruldu cevaben, Ben Dev Genç veya THKO namındaki örgütlere üye mensup değilim. Bu teşkilatlar hakkında malumatım yoktur.Ancak sosyalizme inanırım ve bunun Türkiye'de gerçekleşmesini isterim.Sosyalizmin ülkemizim tatbiki halinde Türkiye tam bağımsız ~~Yıldırım~~ bir duruma gelecek ve sınıflar arasındaki farklılıklar ortadan kalkacaktır.Fakat sosyalizmin silah zoru ile tatbikine taraftar değilim.Demokratik ve bilimsel yolla sosyalizmin uygulanmasını isterim.Dedi.

THKO namındaki örgütün mevcudiyetini daha evvel bilmediğim gibi halende bunun hakkında malumatım yoktur.Zerruk nişanlıdır.Kendisi ile iki sene dir tanışırım.Ömer Ayna yıda Zerrukkum arkadaşı olması sebebi ile tanıdım.Hatırladığıma göre 1971 yılı Mart ayı sonu nisan ayı başlarında Ömer Ayna ile Avni Gököğlü bana geldiler.Kendilerinin kalması için bir ev tutmak istediklerini ve fakat bekar erkekler olarak ev bulmakta güçlük çektiklerini söylediler.Beni kız kardeş gibi göstereceğiz gelmene lüzum yok şebekeni ver kafi diyerek ricada bulundular.Ben de şebekemi verdim.Böylece Avni Gököğlü Bakırköy'deki evi tuttu.Fakat daha evvel Ömer Ayna ve Avni Gököğlü Şehreminde birlikte kalıyorlardı.O sıralar Zerruk Diyarbakır yurdunda kalmakta idi.Şehreminde yeni tutulana eve taşınacakları zaman eşyaların toplamasında yardım etmek için benide çağırıldılar.Bende Zerrukla birlikte eve gittim.O sırada Avni araba tutmak için dışarı çıkmıştı.Bir ara Ömer Aynayı elinde bir tabanca kurcalarken gördüm.Sonra patlama oldu.Cıkan kurşunla bacağımdan yaralandım.Zerrukun ifadesine göre tabanca kendi elinde iken patlamış.Esasen ben yaralandığım zaman tabanca kimde idi farkında değildim.Guraba hastahanesine gittik.Ayakta tedavi gördüm.Ancak tabanca ile yaralanma olduğundan polise bildirmek mecburiyeti varmış.Vaka Şehremini amirliği ne intikal etti.İfadelerimizde durakta beklerken bir otomobilden patlatılan ~~bir~~ tabanca ile yaralandığımı söyledik.Ve bilaharede bunun sağcı öğrenciler tarafından yapılabileceği taminiinde bulduk.Böyle söylemeye mecburduk.Zira bir arkadaşımızı beni yaraladı diye şikayet edemedik.Tedavime Bakırköyde Ayşe İnanc diye bir arkadaşımın evinde devam edildi.Burada 1 hafta veya 10 gün kadar kaldık.Bilahare yukarıda belirttiğim gibi Avni Gököğlunun Bahçelievlerde tutmuş olduğu evde zaman zaman gidip geldik.Bu arada babam Konya'dan geldi.Kendisi ile dışarda bir yerde Zerruk tarafından ve kaza olduğunu esasen okuldan bildirmişler.Babamada polise izah ettiğimiz şekilde hadiseyi anlattık.Bahçelideki evde 3-4 gün kadar kaldım.Ben bu eve gittiğim zaman Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırım Türk, Ömer Ayna Avni Gököğlunu görmüştüm.Zerrukla beraber gidip geliyorduk.Bu ev büyük bir evdi.Ben ayağımdaki yaram dolayısıyla bir odasında kalıyordum.İsimlerini söylediğim arkadaşlarda gidip geliyorlardı.Benimle konuşmazlardı.Ne yaptıklarını bilmiyordum.Sormadım onlarda söylemediler.Bu zamanlar da banka soygunları ve adam kaçıрма olayını radyo ve gazetelerden öğrenmekle beraber onların bu işlerle alakalı olduklarını aklıma hiç getirmedi.Ve herhangi bir tahminde de bulunmadım.Bir ara babam geldi.Bakırköydeki evde kendisi ile görüştük.Sonra Konya'ya döndü bilahare beni Zerruk Konya'ya götürdü.Konya'ya gidişim nisan ayı ortalarındadır.Ve mayısın 5-6sında İstanbula döndüm.Yani Unkapanı banka soygunu vuku bulduğu zaman ben Konya'da idim.Her halde Ömer Aynanın vermiş olduğu ifade Zerruk ve benim isimim böylece ortaya çıkmış oldu.Esasen Hakan Dumanın kaçırlması olayı basında yer aldığı zaman ben ve Zerruk Bakırköyde isminden bahsettiğim arkadaşımın evindeydik.Sabahleyin bu evdeyken gazeteyi okuyunca durumu öğrendik.Bu sebeple benim ve Zerruk'un banka soygunu ve Hakanın kaçırlması olayı ile hiç bir alakamız yoktur dedi.

Konyadan döndükten sonra Zerruk beni istasyonda karşıladı.Kanaryadaki eve gittik.Burada Elif Gönül Tolon, Yavuz Yıldırım Türk vardı.Oktay Kaynakta ara sıra gelip gidiyordu.Bu evde Zerrukla ben tahminen bir ay kadar kaldık.Cihan Alptekin bu eve hiç gelmedi.Son zamanlarda Atilla Keskin geldi.2-3 kaldı gitti.Bunlar haricinden hiç kimse bu evde kalmadı.Ve bu eve gelmedi.Oktay Kaynak yakalandıktan sonra bir gün sonra bu evi terk ettik.Gönül, Yavuz ve Zerruk Eczacı Rifatın eczanesine gittik.Gönül evvelden tanırmış.Kendisi Rifat Güney ile konuştu.Bizi ne diye tanıttığını bilmiyorum.Sadece arkadaşlarım dedi.Bu surette eczanede bir gece kaldık.Ertesi gün Rifat Güney beni ve Zerruku Eczaneye yakın olan evine götürdü.Burada bir gece kaldık.Ertesi gün polis tarafından yakalan-

dık.Bu evde bazı nüfus teskereleri görüldü kimin getirdiğini bilmiyorum,ancak Zerruk ve Benim için Aydın Kaleoğlu ve Serihan Erbay isimlerine bir evlenme cüzdanı vardı.Bu Zerrukda idi.Kimin tanzim ettiğini bilmiyorum.Nüfus teskereleri ve evlenme cüzdanı kimin ~~katıldığı~~ tanzim ettiği konusunda bir fikrim yoktur.Kimin yaptığını bilmiyorum.Polisten kaçışımızın sebebi yukarda anlattığım veçhile tabanca kurşunu ile ayağımdan yaralanıp polis kayıtlarına geçmemiz ve Ömer Aynanın yakalanmasına müteakip ifadesinde benden,Zerruktan bahsetmesi dolayısıyla aranır olmamız polise kendiliğinden gidip teslim olmamız halinde işkence ve eziyet göreceğimizin muhakkak bulunması sebebi ile daima saklamak ve kaçmak mecburiyetini hissettik.Bunun haricinde ben hiç bir eyleme katılmadım.Hiç bir örgüte kayıtlı değilim.Arkadaşlarla beraber bulunmam onlar sayesinde saklanmamızın mümkün olmasındandır.Cihan Alptekin,Osman Bahadır,Yavuz,Oktaç Ali hülasa olarak Ömer Ayna Avnigökoğlu ve Zerruk hariç hiç birini daha evvel tanımam.Salman Kayayı Çapada öğrenci olmasına binaen bazı hadiselerle adı karışmasından eylemleri hakkında bilgim yoktur dedi.Zeki Tekeşi de Diyarbakır Talebe yurdundan Zerruk un hemşerisi olduğundan tanırım.Herhangi bir hadisesini bilmiyorum.Dedi.

Saniğin İst.Emniyet Müdürlüğünde tespit olunan24/6/1971 tarihli 5 sahifeden ibaret ifade zabtı okundu soruldu.Ben size anlattığım gibi THKO nun varlığını ve tanıdığım arkadaşların bu örgüte mensub olduğunu daha evvelden bilmiyordum.Ancak Ömer Aynanın yakalanmasından sonra öğrendim.Bununla beraber hiç bir banka soygununu ve adam kaçırma olayını daha evvelden bilmediğim gibi bunları kimler yaptığı ise benim yanımda konuşmadılar ve bana anlatmadılar böyle işlerin planı hakkında da hiç bir şekilde malumatım olmadı.Cihan Alptekini de liderleri olup olmadığını bilmiyorum.Ben kaldığım evlerde kamuflaj vasıtası değildim.Polisçe aranıyordum saklanmak mecburiyetiyle arkadaşlarla beraber kaldım.Eczacı Rifat Güneş Zerruk ve benim ismimi daha evvelden biliyormuydu,bilmiyormuydu,aranan şahıslar hakkında malumatı varmıydı yokmuydu kati bir şey söyleyemem zira kendisi ile Gönül konuşmuştu.Eczanede ve evde kaldığımız müddetçe Rifat Güneş nasılsınız iyimisiniz demekten başka bizlerle konuşmadı.Neticce olarak söylediklerim,söz konusu örgüt ve eylemler hakkındaki yazılanlar hariç emniyetteki ifademi aynen kabul ve teyid ederim.Başka bir diyeceğim yoktur.Dedi.Ve okunan ifadesi o künup imzalandı. 16/7/1971

AŞ.Savcı  
Doğan Dülgergil

Z.Katibi  
Cumhur Tunçsav

Sanık  
Rukiye Dülger

TÜRKİYE SOSYAL TARİHİ

SANIK RUKİYE DÜLGER, İsmail kızı makbule'den doğma 1951 doğumlu . Konya Ereğli kazası Ayrancı Nahiyesi nüfusuna kayıtlı. İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümü Öğrencisi ve aynı zamanda Çapa Yüksek Öğretmen okulu öğrenci ve yurdunda kalır. Bekar sabıkasız olduğunu söyledi.

Soruldu Cevaben : Ben Dev-Genç veya T.H.Kurtuluş Ordusu namındaki örgütlere üye ve mensup değilim. Bu teşkilatlar hakkında malumatım yoktur. Devrimci olmakla beraber Marksizm ve Leninizm hakkında malumatım yoktur. Ancak Sosyalizme inanırım ve bunun Türkiye de gerçekleşmesini isterim. Sosyalizmin ülkemizin tabiki halinde Türkiye tam bağımsız bir duruma gelecek ve sınıflar arasındaki farklılıklar ortadan kalkacaktır. Fakat sosyalizmin silah zoru ile tabikiğine taraftar değilim. Demokratik ve bilimsel yolla sosyalizmin uygulanmasını isterim. Dedi.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu namındaki örgütün mevcudiyetini daha evvel bilmediğim gibi halende bunun hakkında malumatım yoktur. Zerruk nişanlıdır. Kendisi ile 2 senedir tanışırım. Ömer Ayna'yı da Zerruk'un arkadaşı olması sebebi ile tanıdım. Hatırladığıma göre 1971 yılı Mart ayı sonu İsan ayı başlarında Ömer Ayna ve Avni Gökoğlu bana geldiler. Kendilerinin kalması için bir eve tutmak istediklerini ve fakat bekar erkekler olarak ev bulmakta güçlük göktüklerini söylediler. Ben kız kardeş gibi göstereceğiz gelmene lüzum yok sebekeni ver kafı diye ricada buludular. Ende sebekemi verdim. Böylece Avni Gökoğlu Bahçelievler'deki evi tuttu. Fakat daha evvel Ömer Ayna ve Avni Gökoğlu Şehreminde birlikte kalıyorlardı. O sıralar Zerruk Diyarbakır yurdunda kalmata idi. Şehreminde yeni tutulan eve taşınacakları zaman eşgaların toplanmasında yardım etmek için benide çağırıldılar. Ende Zerruk la beraber eve gittim. o barada Avni Araba tutmak için dışarı çıkmıştı. Bir ara Ömer Ayna'yı elinde bir tabanca kurçalarken gördüm. Sonra patlama oldu ve çıkar kurşunla başından yaralandım. Zerruk'un ifadesine göre tabanca kendi elinde iken patlamış esesen ben yaralandığım zaman tabanca kimde idi farkında değilim. Guraba Hastahanesine gittik. Ayatta tedavi gördüm ancak tabanca ile yaralanma olduğundan. Po lise bildirmet mecburiyeti varmış. Vaka Şehremini komserliğine intikal etti. İfadelerimizde durakta beklerken bir otomobilden patlatılan tabanca ile yaralandığımı söyledik ve bilaherede bunun sağı öğrenciler tarafından yapıla bileceği tamininde bulduk. Böyle söylemeye mecburduk zira bir arkadaşımın beni yaraladı diye şikayet edemezdik. Tedavime Bakırköy'de Ayşe İnanc diye bir arkadaşımın evinde devam edildi burada bir hafta veya lo gün kadar kaldık. Bilahere yukarıda belirttiğim gibi Avni Gökoğlunun Bahçelievlerde tutmuş olduğu evde zaman zaman gidip geldik. Bu arada babamda Konya'dan geldi kendisi ile dışarda bir yerde Zerruk tarafından ve kaza olduğunu eşasen okuldan bildirmişler.

Babamda polise izah ettiğimiz şekilde hadiseyi anlattık. Bahçelievlerdeki evde 3-4 gün kadar kaldım. Ben bu eve gittiğim zaman Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırım Türk, Ömer Ayna, Avni Gökoğlu'nu görmüştüm. Zerrukla beraber gidip geliyorduk. Bu ev büyük bir evdi ben ayağım daki yaram dolayısıyla bir odasında kalıyordum. İsimlerini söylediğim arkadaşlarda gidip geliyorlardı. Enişle komşularında ne yaptıkların bilmiyordum. Sormadım onlarda söylemediler. Bu zamanlarda banka soygunları ve adam kaçırmaya olayını radyo ve gastelerden öğrenmekle beraber onların bu işlerle bir alakası olduğunu aklıma hiç getirmedim. Ve her hangi bir tabiiyette bulunmadım. Bir ara babam geldi Bakırköy'deki evde kendisi ile görüştük. Sonra Konya'ya döndü bilahere beni Zerruk Konya'ya götürdü. Konya ya gidişim İsan ayı ortalarındadır. ve Mayısın 5-6 sında İstanbula döndüm. Yani Unkapanı banka soygunu vaka bulduğu zaman ben Konya'da idim her halde Ömer Ayna'nın vermiş olduğu ifade Zerruk ve benim isim böylece ortaya çıkmış oldu. Esasen Hakan Duman'ın kaçırlması olayı başında yer aldığımız zamanda ben ve Zerruk Bakırköy'de isimden bahsettiğim arkadaşımın evindeydik. Sabahleyin bu evdeyken gasteyi okuyunca durumu öğrendik. Bu sebeble benim ve Zerruk'un Banka soygunu ve Hakan'ın kaçırlması olayı ile bir alakamız yoktur. Dedi

Konya'dan döndükten sonra Zerruk beni İstasyonda karşıladı Kanarya'daki eve gittik. Burada Mir Gönül Talon, Yavuz Yıldırım Türk, vardı. Oktay Kaynak'ta arasına gelip gidiyordu. Bu evde Zerruk la ben tahminen bir ay kadar kaldık. Cihan Alptekin bu eve hiç gelmedi. son zamanlarda Tilla Eskin geldi 2-3 kaldı gitti. Bunlar haricinden hiç kimse bu evde yoktu ve bu eve gelmedi. Oktay Aynak yakalandıktan bir gün sonra bu evi terk ettik. Gönül, Yavuz ve Zerruk Eczacı Rifat'ın eczanesine gittik. Gönül evelden tanışmış kendisi Rifat Güney ile konuştu bizi ne diye tanıttığını bilmiyorum. Sadece arkadaşlarım dedi. Bu surette eczanede bir gece kaldık. Ertesi gün Rifat Güney beni ve Zerruk'u eczaneye yakın olan evine götürdü. Buradada bir gece kaldık, ertesi gün polis tarafından yakalandık. Bu evde bazı nüfus teskereleri görülüp kimin getirdiğini bilmiyorum ancak Zerruk ve benim için Aydın Kaleoğlu ve Serihan Erbay isimlerine bir evlenme cüzdanı

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

vardı. "u Zerruk ta idi kimin tanzim ettiğini bilmiyorum. "ufus teskereleri veya evlenme düğünü kimin tanzim ettiği konusunda bir malumatım yoktur. Kimin yaptığında bilmiyorum. Polisten kaçıışımızın sebebi yukarıda anlattığım vechile tabanca kurşunu ile ayağından yaralanıp polis kayıtlarına geçmemiz. Ve Ömer aynanın yakalanmasını müteakip ifadesinde benden ve Zerruk an bahsetmesi dolayısı ile aranıp olmamız polise kendiliğimize gidip teslim olmamız halinde işkence ve eziyet göreceğimizin muhakkak bulunması sebebi ile daima saklanmak ve kaçmak mecburiyetini hissettik. Bunun haricinde ben hiç bir eyleme katılmadım. Hiç bir örgüte kayıtlı değilim arkadaşlarla beraber bulunmam onlar sayesinde saklanmamın mümkün olduğundandır. Cihan Alptekin, Osman Bahadır, Yavuz, Oktay, Ali, Hülasa olarak Ömer Ayna, Avni Gököğlü ve Zerruk hariç hiçbirini daha evvel tanımam. Salman Kayıyı Çapada öğrenci olmasına binaen bazı hadiselerle adı karışmasından eylemleri hakkında bilgim yoktur Dedi. Zeki Tekeş'ide Diyarbakır Talebe yurdundan Zerruk'un hemşerisi olduğundan tanırım. Her hangi bir hadisesini bilmiyorum. Dedi.

Sanığın İst.Emniyet Müdürlüğünde tesbit olunan 24.6.1971 tarihli 5 sahifeden ibaret ifade zaptı okundu soruldu. Ben size anlattığım gibi T.H.Kurtuluş Ordusunun varlığını ve tanıdığım arkadaşların bu örgüte mensup olduğunu daha evvelden bilmiyordum. Ancak Ömer Ayna'nın yakalanmasından sonra öğrendim. Bununla beraber hiç bir banka soygunu ve adam kaçıra olayını daha evvelden bilmediğim gibi bunları kimler yaptığı ise benim yanında konuşmadılar bana anlatmadılar böyle iyilerin planı hakkında hiç bir şekilde malumatım olmadı. Cihan Alptekin'inde liderleri olup olmadığını bilmiyorum. Ben kaldığım evlerde kanıflaj vasıtası değildim. Polise aranıyordum saklanmak mecburiyeti ile arkadaşlarla beraber kaldım. Eczacı Rifat Güney Zerruk Ve benim ismini daha evvelden biliyormuydu bilmiyormuydu aranan şahıslar hakkında malumatı varmıydı yokmuydu kathi bir şey söyleyemem zira kendisi ile Gönül konuşmuştu. Eczanede ve evde kaldığımız müddetce Yılmaz Güney nasılsınız iyimisiniz demekten başka bizlerle konuşmadı. Netice olarak söylediklerim, Söz konusu örgüt ve eylemler hakkındaki yazıtlar hariç emniyetteki ifadeyi aynen kabul ve teyid ederim. Başka bir diyeceğim yoktur. Dedi. ve okunan ifadesi okunup imzlandı. 16.7.1971

As. Savcı  
Doğan Dülgergil  
Hakim Em.

Z. Katibi  
G. Durmuş Tunçsav

Sanık  
Rukiye Dülger

TÜRKİYE SOĞUK