

HAZIRLIK TAHKİKATI SANIK SORGU ZAPTI

Adam öldürmek, silahlı sığın adam kaldırmak, devletin siyasi, ekonomik hukuki ve sosyal temel nizamlarını yıkmaya matuf cemiyet teşkil etmek ve bu örgütü yönetmek, oto hırsızlığı hürriyeti tahdid suçlarından sanık olduğu iddia olunan maznun Ömer Ayna'nın görülen lüzum üzerine ifadesinin alınması için sıkı yönetim baş savcılığı sorgu mahalline alındı. (iki kelime çizildi)

Ömer Ayna: Ali oğlu 1949 doğumlu Diyarbakır Dicle ilçesi Yaralayan mah. no 73'de nüfusa kayıtlı bekâr, İstanbul Özel mühendislik ve Mimarlık okulu 1. sınıfında 703 no'lu öğrenci olduğunu söyledi.

Maznunun kadisine ismâ olunan suçlar taf ile izah edildi.

1-Ben 1967-68 ders yılı sonunda Diyarbakır lisesinden mezun oldum. İstanbul'a geldim. Babamın bir dostunu Emin Araç isminde arkadaşım vardı. Galiba bu Galatasaray Ö. Müh. Okulumun hissedarlarındanmış ve bu okulun inşaat bölümüne 703 numara ile kaydedildim. Babam Diyarbakır'da inşaat müteahhiti olduğundan ötürü hali vaktiye rinde idi ve bana masraflarım için para gönderiyordu.

2-Geçen sene Devrimci Doğu Kültür Ocasına kayd oldum. Bizim taraf arkadaşların çoğu bu ocaya girmişti. Bende onlara katılmış oldum. Fakat bu girdiğim örgütün kürt milliyetçiliğine hizmet ettiğine dair dedikodular çıktı. Bu husus benim fikri yapıma ve anlayışıma uymadığından örgüte katılmakta muvazam davranmadım. Bu yüzden de beni bu yerden ihraç etmişler. Bundan benim haberim olmadı.

3-Esasen lise hayatımda gerek roman olsun gerekse memleket meseleleriyle ilgili devrim konularında bir hayli kitap okumuştum. İstanbul'da talebe muhiti böyle devrimci eylemlere müsaittir. Esasen üniversitede istediğim bir bölüme girememiştim. Bu yüzden bende zaman zaman talebe hareketlerine katıldım. Şimdi hatırlıyamıyorum. Cizlevéed lastik fabrikasında bir işçinin çatışma neticesi öldürülmesinden dolayı ona karşı protesto mahiyetinde olan bildirileri şahsen dağıttırken polis yakaladı. Fakat suç unsurubulmadığı için beni serbest bıraktılar.

Zaman zaman Maçka'daki Teknik Üniversite talebe toplantılarına gidiyordum. Bu toplantılarda bize gelen devrimci ve sol kitapları karşılıklı tartışırdık. İşte bu faaliyet sırasında Cihan Alptekin ve Nahit Töre ile tanıştım. Tanışma sebebi mi şimdi özellikle hatırlamıyorum. Esasen bir arkadaşlar 3 seneden beri devrimci hareketlerde bulunmuşlar bana anlatmışlardı. Gerek bunlarla tanışmam 1971 senesi ocak ayı civarında meydana gelmiştir. Bu arkadaşlarla muvazam ideolojik tartışma ve sohbetlerimiz sırasında THKO örgütünün mevcudiyetinden haberdar oldum. Bana verilen malumata göre örgütün yapısını ve genişliğini bilmiyorum.

sadece benim şahsen çıkardığım netice ve tahminlere göre bu örgütün Ankarada Deniz Gezmiş tarafından yönetildiği söylenmiştir. Ben Deniz Gezmişin sadece işini bilirim. Kendisiyle hiç bir şekilde tanışmadım. Bahsettiğim örgüt hücre usulü ile faaliyet gösterir. Ancak ben hücre adedini bilmiyorum. Esasen prensip olarak söylenmez. Bu örgüte mensup olarak 10 kadar arkadaş tanıyorum. Rukiye Dülger isminde bir kız arkadaşımız vardı. Bu bahçeli evlerde arkadaşlarla müstereken oturduğumuz yerde ev işlerimize bakardı. Arkadaşlarımızdan Zerruk Vakıfahmetoğlu bu kız arkadaşla hissi bir muvazabeti vardı. Bundan ötürü adı geçen kız zaman zaman bizim eve gelirdi. Bu arada bahsi geçen örgütte olduğunu bildiğim Avni / Gökoglu ve Ankaradan iki sefer İstanbul'a gelince görüp tanıştığım Atilla ve Mehmet isminde ve fakat soyadlarını bilmediğim arkadaşlar vardı. THKO örgütünün İstanbul kesimi daha doğrusu benim dahil olduğum hücre Cihan Alptekin ve Nahit Töre tarafından yönetiliyordu. Osman Bahadır, şahsen yukarıda anlattığım arkadaşlar arası devrimci tartışmalar sırasında biliyorum. Ama İstanbul'daki bizim hücre faaliyetimizi Ankaradan geldiği söyleniyordu. Bizim THKO nun amacı devrimcilik ilgisine göre silahlı eylemlere girip bu yolda halkı bilinçlendirmek ve emperyalizme ister Amerika ister Rusya veya Çin'den gelmiş olsun buna karşı koymak ve bu emperyalizmi dahildeki işbirlikçi sermaye sahipleriyle toprak ağalarını ve feodaliteyi ortadan kaldırmaktır. Bizim bu hareketlerimizden halkın devrimi bilahare demokratik yoldan benimsemesini sağlamak istiyorduk. Bizim örgütün benim bildiğim kadariyle Dev Gençle bir alakası yoktur.

4-Silahlı banka soyguları neticesinde gasp edilen paralar örgüt masraflarına ve bazı fakir köylülere dağıtıldığını biliyorum. Benim bildiğime göre ele geçen paralar Cihan Alptekinde kalıyordu. Onun ne yaptığını ve kimlere verdiğini eyleme katılan arkadaşlar ne kadar para istiyorsa Cihandan bunu talep edip alıyordu.

5-Hakan Dumani'nin kaçırılması fişye alınması olayına Nahit Töre Avni Gökoglu Zerruk Vakıfahmetoğlu ve İbrahim Öztaş ve şoför Ali katıldılar. Ben ve Nahit Hakan Dumani evde muhafaza ettik. Bu konuda daha evvel emariyete mufassal malumat vermiştim dedi.

6- İş bankası Gazi Osmanpaşa şubesinin soyulması olayının kararlaştırıldığını ben biliyorum. Bu soygunu Cihan Alptekin, İbrahim Öztaş, Ankaralı Mehmet yaptılar. Bende buna katılacaktım ancak bu soygun Hakan Dumanın kaçırılması ve daha doğrusu serbest bırakıldığı gecenin sabahı olduğu için gitmedim. Esasen arkadaşlar biz 3 kişi bu işi yaparız dediler. Daha evvel emniyette İş bankasına katıldığım konusu bana sorulmuştu. Bende katıldığımı söylemiştim. Sonra sözümden dönemedim dedi.

7- Ziraat bankası konusunda ifade vermiştim. Mamafî yeni bir şey hatırlayamıyorum. Dedğim gibi onu ben Cihan Nahit Avni tertip ve planladık. Avni arabayı çaldı ben arabaya hiç binmedim. Buluşma saatinde banka önünde Anadol Otomobil içinde Cihanla Avni yi gördüm. Önce bankaya Cihanla Nahit girdi. Sonra Avni ile ben girdim. Ben içeri girdiğimde Cihan kasadan paraları alıyordu. Nahiti bir arsa ortada gördüm. Sonra silah patladı. Ben dışardan silah sesleri geldiğini zaman ederek dışarıya baktım. Sonra müdürün odasına girdim. O sırada Cihan paraları almış olduğu halde önde ve Avni de onun arkasında süratle bankadan çıktılar. Bende dışarı fırladım. Herkesin elinde silah vardı. Ben içeride silah atmadım. Ancak kaçarken havaya doğru korkutmak maksadıyla bir jarjör boşalttım. Esasen prensibimizinsanlara karşı silah atmamaktı. Bankanın içinde silah atıldığını farkındayım. Fakat kaç kere atıldı bilmiyorum. Çünkü hepimiz panığe kapılmıştık ve alarm zilide çalıyordu. Benim arkamdan bankadan çıktıkten sonra birisi geliyordu. Herhalde bu veznedar olacak kati olarak bilmiyorum. Kendisini yaklaştı diyerek ihtar ettim. O da yana çekildi. Ben de bir jarjör mermimi havaya boşalttım ve kaçarkende boşaltmağa devam ettim. Ben taksi şoförünü silahla tehdit edip arabasına bindikten sonra yavaş gittiği için (.....)havaya doğru ateş ettim. Sonra şoför yavaş gidiyordu. Arka camı kırıp havaya bir el ateş ettim. Maksadım korkutup aracı hızlandırmaktı. Ve fakat beni takip eden her hangi bir şahsa veya araca müteveccihen silahımı kullanmadım. Üzerimde 9 mm. çapında ve Brovaing tabanca ve iki jarjör vardı. Ayrıca cebimde de bir avuç mermi vardı. Mü takiben biz trafik polisi ben taksiden imip kaçmağa başladığım zaman bir sivil şahısla birlikte beni yakaladılar. Mukabele etmedim, teslim oldum. Emniyet müdürlüğünde vermiş olduğum mufassal ifadelerim de aynı kabul ediyor. Fakat size söylediğim gibi İş Bankasının soyulması olayının kararlaştırıldığından haberiim var. Başka her hangi bir diyeceğim yok dedi. Sorgu kafi görüldü. Okunadı birlikte imzalandı.

7/5/1971

İsmail Uçuk
T. Katibi

Saık
Ömer Ayna

Doğan Dülgergil
As. Hakim Bmb.
As. Savcı

TÜRKİYE SOSYAL

Hazırlık tahkikatı sanık sorgu Zaptı

Adam öldürmek, Silâhlı soygun, Adam kaldırmak devletim siyasi, Ekonomik hukuk i ve sosyal temel nizamlarını yıkmaya matuf cemiyet teşkil etmek ve bu örgütü yönetmek ,oto hırsızlığı,hürriyeti tahdit suçlarından sanık olduğu iddia olunan maznun Ömer Aynanın Görülen bu zum üzerine ayrıntıları ile ifadesinin alınması için Sıkı yönetim bae savcılığı sorgu mahallinde alındı? ~~Bakınız~~(İki kelime çizildi)

ÖMER AYNA Ali oğlu 1949 doğumlu Diyarbakır Dicle ilçesi yaza layan mahallesi NO@ 73 de nüfusa kayıtlı bekâr İstanbul Galatasaray özel mühendislik ve mimarlık okulu birinci sınıfında 703 numaralı öğrenci olduğunu söyledi?

Maznunun kendisine isnat olunan suçlar taf ilen izah edildi?

1- Ben 1967 ve 1968 ders yılı sonunda Diyarbakır lisesinden mezun oldum.İstanbul'a geldim babamın bir dostunun Emin araç isminde arkada sı vardı galiba bu Galatasaray Özel mühendislik okulunun hissedarları demiş ve bu okulun inşaat bölümüne 703 numara ile kaydedildim. Babam Diyarbakırda inşaat mütahhidi olduğundan ötürü hali vakdi yerdinde idi ve bana masrafların için para gönderiyordu.

2-geçen sene devrimci doğu kültür ocağına kaydoldum bizim o taraf arkadaşların çoğu bu ocağa girmişti bende onlara katılmış oldum. Fakat bu girdiğim örgütün kürt milliyetçiliğine hizmet ettiğine dair dedikodular çıktı bu husus benim fikri yapışma ve anlayışına uymadığından örgüte katılmakta muntazam davranmadım bu yüzden de beni bu yerden ih raç etmişler bundan benim haberim olmadı .

3-Esasen lise hayatında gerek roman olsun ve gerekse memleket meseleleri ile ilgili devrim konularında bir hayli kitap okumuşum. İstanbulda talebe muhiti böyle devrimci eylemlere müsaittir.Esasen Üniversitede istediğim bir bölüme girememişim bu yüzden bende zaman zaman talebe hareketlerine katıldım.Şimdi hatırlıyorumCizlevet lastik fabrikasında bir işçinin çatışma neticesi öldürülmesinden dolayı ona karşı protesto mahiyetinde olan bildirileri şahsen dağıtırken polis yakaladı fakat suç unsuru bulunmadığı için beni serbest bıraktılar.Zaman zaman kaçkadaki teknik Üniversite talebe toplantılarına gidiyordum bu toplantılarda bize gelen devrimci ve sol kitapları karşılıklı tartışırdık işte bu faaliyet sırasında cihan alptekin ve Nahit Töre ile tanıştım.Tanışma sebebini şimdi özellikle hatırlıyorum Esasen bu arkadaşlar üç seneden beri devrimci hareketlerde bulunmuşla bana anlatmışlardı gerek bunlarla tanışmam 1971 senesi Ocak ayı civarlarında meydana gelmiştir.Bu arkadaşlarla mutlak idiolajik tartışma ve sohbetlerimiz sırasında Türkiye Halk kurtuluş ordusu örgütünün mevcud yetinden haberdar oldum.Bana verilen malumata göre örgütün yapışına genişliğini bilmiyorum sadece benim şahsen çıkardığım netice ve tahminlere göre bu örgütün Ankarada Deniz Gezmiş tarafından yönetildiği -- söylennmiştir.Ben Deniz Gezmişin sadece ismini bilirim kendisiyle hiç bir şekilde tanışmadım.Bahsettiğim örgüt hücre usulile faaliyet gösterir ancak ben hücre adedini bilmiyorum esasen prensip olarak söylenen bu örgüte mensup olarak 10 kadar arkadaş tanıyorum sadece Rukiye Dülger isminde bir kız arkadaşımız vardı bu bahçeli evlerde arkadaşlarla müştereken oturduğumuz yerde ev işlerimize bakardıarkadaşlarımızdan Zerruk

Zerruk Vakıfahmetoğlubu kız arkadaşla hissi bir münasebeti vardı bundan ötürü adı geçen kız zaman zaman bizim eve gelirdi. Bu arada Buhsigeçen örgütte olduğunu bildiğim Avni gökoğlu, Ve Ankaradan iki sefer İstanbulla gelince görüp tanıştığım Atilla ve Mehmet İsminde ve fakat soyadlarını bilmediğim arkadaşlar vardı. Türkiye halk kurtuluş ordusu Örgütünün İstanbul Kerimi daha doğrusu benim dahil olduğum hücre Cihan Alptekin ve Nahit Töre tarafından yönetiliyordu. Osman Bahadır şahsen yukarıda anlattığım arkadaşlar arası devrimci tartışmalar sırasında biliyorum ama İstanbuldaki bizim Hücre faaliyetlerimizi ankaradan geldiği söylüyordu. Bizim Türkiye Halk kurtuluş ordusunun amacı devrimcilik ilgisine göre silâhli eylemlere girişip bu yolda halkı bilgilendirmek ve empareyelizme ister Amerika, İster Rusya veya Çinden gelmiş olsun buna karşı koymak ve bu empareyelizmin dahildeki iş birlikçi sermaye sahipleriyle toprak ağlarını ve feodaliteyi ortadan kaldırmaktır. Bizim bu hareketlerimizden halkın devrimi bilâhère demokratik yoldan benimsemesini sağlamak istiyorduk. Bizim örgütün benim bildiğim kadarı ile Dev gençle bir alakası yoktur.

4-Silâhli Banka soygunları neticesinde gasbedilen paralar örgüt masraflarına ve bazı fakir köylülere dağıtıldığını biliyorum. Benim bildiğime göre ele geçen paralar Cihan alptekinde kalıyordu onun ne yaptığını ve kimlere verdiğini eyleme katılan arkadaşlar ne kadar para istiyorsa oihandan bunu talep edip alıyordu.

5- Hakan Duman'ın kaçırılması, Mıdye alınması olayına Nahit Töre, Avni Gökoğlu, Zerruk Vakıfahmetoğlu ve İbrahim Öztaş ve Şeför Ali katıldılar Ben ve Nahit Hakan Duman'ı evde muhafaza ettik bu konuda daha evvel emniyete mufassal malumat vermişdim dedi.

6-İşbankası Gazi Osmanpaşa şubesinin soyulması olayının kararlaştırıldığını ben biliyorum. Bu soygunu Cihan Alptekin, İbrahim Öztaş, Ankaralı Mehmet yaptılar. Bende buna katılacaktım ancak bu soygun Hakan Duman'ın kaçırılması daha doğrusu serbest bırakıldığı gecenin sabahı olduğu için gitmedim esasen arkadaşlar biz üç kişi bu işi yaparız dediler. Daha evvel emniyette işbankasına katıldığım konusu bana sorulmuşdu. Bende katıldığımı söylemişdim. Sonra sözünden dönemedim dedi.

7-Ziraat Bankası konusunda ifade vermişdim mamafiyeni bir şey hatırlıyamıyorum. Dedğim gibi obu ben Cihan, Nahit, Avni tertiple plânladık Avni arabayı çaldı ben arabaya hiç binmedim buluşma saatinde banka önünde anadol etenabil içinde Cihanla Avniyi gördüm. Önce Bankaya Cihanla Nahit girdi sonra Avni ile Ben girdim Ben içeri girdiğimde Cihan Kasadan paraları alıyordu, Nahidi bir ara ortada gördüm sonra silâh patladı ben dışardan gürültü silâh sesinin geldiğini zannederek dışarıya baktım sonra müdürün odasına girdim e sırada Cihan paraları almış olduğu halde önde ve Avnide onun arkasında süratle bankadan çıktılar bende dışarı fırlamışım. Herkesin elinde silâh vardı ben içeride silâh atmadım ancak kaçarken havaya doğru korkutmak maksadile bir jarjör boşalttım esasen prensibimiz insanlara karşı silâh atmamaktı Bankanın içinde silâh atıldığının farkındayım fakat kaçkere atıldı bilmiyorum Çünkü Hepimiz paniğe kapılmışdık ve alarm zilide çalıyordu. Benim arkamdan bankadan çıktıkdan sonra birisi geliyordu herhalde bu veznadar olacak kat'i olarak bilmiyorum kendisine yaklaşma diyerek ihtar ettim oda yana çekildi bende bir jarjör mermiyi havaya boşalttım ve kaçarkende boşaltmaya devam ettim Ben taksii şoförünü silâhla tehdit edip arabasınabindikden Ben şoförü arabaya götürdüm arkadaşlar da arabayı arabaya doğru itti

Sonra sofor yavas gidiyordu arka camı kırıp havaya bir el ates ettim maksadım korkutup aracı hizlandırmakdı ve fakat beni takip eden herhangı bir yaya şahsa veya araca müteveccihen silâhını kullanmadım üzerimde 9 Mm.Çapında ve brovning tabanca ve iki jarjör vardı ayrıca cebimde de bir avuç mermi vardı müteakiben bir trafik polisi ben taksiden inip kaçmağa başladığım zaman bir sivil şahısla birlikde beni yakaladılar mukabele etmedim teslim oldum.

Emniyet müdürlüğünde vermiş olduğum mufassal ifadeleride aynen kabul ediyorum fakat size söylediğim gibi iş bankasının soyulması olayının kararlaştırıldığından haberim var ancak ben bu işe katılmadım başka herhangi bir diyeceğim yokdur dedi.Sorgu kâfi görüldü.Okundu. Birlikde imzalandı.7/5/971

Doğan Dülgergil
As.Hakim Ehb.
Askeri Savc.

İsmail Uçuk
Tutanak Kâtibi

Sanık
Ömer Ayna

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMALARI
TÜSTAV