

BANIK ALİ AYDIN ÇİĞ, Rukiye oğlu 1947 doğumlu Manisa Saray Mah. No:159 nüfusuna kayıtlı. İstanbul Rumeli Hisarı Karakoyun Sok. No:17/2 de oturur. İ.Ü. İktisat Fakültesinde öğrenci. Bekar, sabıkasız. Bursa Akbıyık Cad. No:18 de Babası Abidin Çiğ'dan sorulabilir olduğunu söyledi.

Soruldu Cevaben : Ben Fakültede eski bir öğrenciyim tahsilime paralel olarak dışarda çalışırım. Fakültede öğrenci emiyeti idari işlerinde çalışmışım. Hatırladığıma göre 1970 yılı Kasım ayında Talebe Cemiyeti camına Ankara'da yapılacak Türkiye Devrimci Gençlik federasyonu Genel Kurul toplantısına katılacak delegelerin isim listesi yapıştırılmıştı. Bu meyanda benim isminde vardı. Toplantıya katıldım. Ahçak yapılan konuşmalar ağır bir dille olduğu için bir şey anlayamadım ve toplantıya uzun müddet katılamadım. Toplantıda Şavaş Örgütü'nün kurulmasından bahsediliyor. Şehirlerden kırlarımı yoksak kırlardan şehirleremi geliş hususu tartışılıyordu. Konuşmalardan Mahir Çayan ı hatırlıyorum. Bir parti kurulması hususunda konuşuyordu. Çok uzun konuştu. Esasen siyasal bilgilerde yapılan bu konuşma sırasında Hükümet omseri vardı konuşmalarda teybe alındı. Ben Dev-Genç üyesi olarak resmi kaydım yoktur. Şimdiye kadar aidatta vermedim. Türkiye Halk Kurtuluş ordusu ismindeki gizli örgütünde mensubu değilim. Kesim olarak hatırlayamıyorum Osman Bahadır ile birlikte Osmanbeydeki bir eve gitmiştik. orada sonradan Sinan Cemgil olduğunu öğrendiğim şahıs ile Nahit Öre, İbrahim Öztaş ve tanımadığım bir kaç kişi vardı. Sinan Cemgil bir ara bana emredici muhtevada manifesto gibi görünen teksir edilmiş iki sahifeden ibaret yazı göstermişti. Aklımda kalanlara göre örgütün kuvvetli olduğu Emperyalizme karşı bulunduğu. Örgüte mensup olanlar ve kendisine görev verilenler. Örgüt dışında kimseye bir şey söylemeyecekler diye bazı kayıtlar vardı. Bu manifesyoda altında Türkiye Halk Kurtuluş ordusu yazılı idi. Ben eve gittiğim zaman devrim üzerinde konuşuluyordu. Silahlı eylemden bahsedildi. Hatırladığıma göre Sinan Cemgil yaşamak için öldürmek gerektiğini savunuyordu. Bende amaçın insanları öldürmek değil yaşatmak gerektiği şeklinde konuşmuştuk. Böyle bir örgütün varlığından ilk defa bu şekilde bilgim oldu. Kimse bana artık örgüt mensubusun diye bir şey söylemedi. O zamana kadarda her hangi bir silahlı eylem olmamıştı. Dedi.

Bu örgütün sonraki silahlı hareketlerine katılmadım ve daha evvelde malumat sahibi değilim. Anka soygunlarının hiç birini bilmem. Daha evvel Osman Bahadır ile birlikte Arnavutköyde bir evde birlikte kalıyorduk. Selami Çeşme Akbank şubesinin soygunundan sonra Osman fail olarak aranmaya başlandı. Ben esasen silahlı eyleme taraftar olmadığım için birlikte oturmamızın mahsurlu olacağını Osman'a söyledim. Esasen bende Rumelihisarı'ndaki diğer arkadaşla beraber kaldığım evden eşşalarını Arnavutköy'deki eve taşınmışım. ve böylece Osman'dan ayrıldım. Rumelihisarındaki eski evimde oturmaya başladım. Hakan Duman'ın kaçırılması olayı başında ve radyodan açıklanınca. Meraklandım Osmanbeydeki eve gittim orada Nahit Öre ve İbrahim Öztaş ı gördüm ve iç odadanda sesler geliyordu. Kimler olduğunu bilmiyorum. Hakan'ı kaçırın sizsiniz diye sordum hayır dediler. Ofadan ayrıldım. tahminen bir iki gün sonra İbrahim Öztaş Rumelihisarında kaldığım eve geldi. Hakan Duman'ın annesine yazdığı maktup ile pasosunu getirdi. Dr. Vecihi'ninde adresi vardı İbrahim bana bu adrese giderek mektup ve pasoyu göstermemi istedi. Mektubu okuduğum zaman fidye verilmediği taktirde çocuğun hayatının tehlikeye gireceği kaydı vardı. İlk akla gelen şey belki emniyete haber vermektir ama hayat bahis mevzu olduğu için ihbarda bulunamadım. Nitekim Dr. Vecihide emniyete haber verememişti. Bilahere Dr. Vecihi'yi gördüm mektubu ve pasoyu verdim. Mektupta esasen fidyenin verilmesi nerede ne zaman verileceği hususunda talimat vardı. Sonra ayrıldım Osmanbeydeki eve geldim evde Osman, Nahit, İbrahim vardı. Ve bana denilen yerde ve saat te gider ve alırsın dediler. Bende bana bıraktıkları çeket gömlek ve kravatı giydim. Gözlük taktım Randövü mahalline giderek fidyeyi aldım. Tekrar Osmanbeydeki eve geldim. Gene isimlerini söylediğim 3 kişi vardı. Çantayı bıraktım ve oradan ayrıldım. Bu hadiseden sonra örgüt mensubu hiçbir kimse benle ilişki kurmadı bende kimseyi aramadım. Söylediğim gibi bu örgütün amacını bilmiyorum. Sadece anti emperyalis ve anti feodal bir düşüncede olduğunu başının yazdığı kadarı ile öğrendim. Söz konusu örgütün diğer eylemleri hakkında hiç bir malumatım yok. Hakan Duman'ın fidye meselesine de hasbel kader katıldım. Marsizmi Lenizmi İktisat fakültesinde ders kitaplarında yazılı olduğu kadar bilirim. Silahlı eylemler ile sosyalist bir halk iktidarının teşekkül edeceğine inanmıyorum. Nitekim bu şekildeki hareketlerin halkın tutmadığını neticelerini görmekle anlaşıyor olduk.

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Cihan Alptekin, Osman Bahadır, 1 Üniversiteden tanırım diğer sorduğunuz şahısları emniyette gördüm Enver Halbantoğlunu keza Üniversiteden tanırım. Petin Eğrefoğlu nu bilmem. Kadır Dursun Çağlı ve Alaattin Tütüncü. Zeki Tekeş'i tanımam. Edip Targaç isimdeki şahsın evirden silah gasp edilmesi olayı ile bir alakam yoktur. Dedi.

Sanığın Emniyet "üdürlüğünde tesbit olunan 6 sahifeden ibaret 15.6.1971 tarihli ifade zaptı okundu. Soruldu : İfade tutanağında İktisat Fakültesi Öğrenci örgütüne kayıtlı olduğum yazılı esasen kayıtlı değildim. Durum size anlattığım gibidir. Hakan Duman olayında 8-10 kişinin Doktorun evini kuşatması şeklinde değil fid yeni alınışı ve eve götürülüşü sırasında benimde tanımadığım 8-10 kişi tarafından takip edileceğimi ve esasen güzergahda gösterildiğine göre kendi hareketlerimi dikkat etme bildirilmişti. u şekilde düzeltirim. Daha önce bir konuşmada şöförden bahs edildi ama şöför Oktay diye isim geçmemişti. Ben oktay'ı Teknik üniversitede tanımam. Bu düzeltmeler haricinde polisteki ifademi aynen kabul ve teyid ederim. Dedi. Zaptı okundu birlikte imzalandı. 15.7.1971

As.Savcı
Doğan BULGERGİL
Makim.Kd.Bnb.

T.Katibi
Cumhur Tunçsav

Sanık
Ali Aydın Çiğ

TÜRKİYE SOSYAL TÜSTAN TARİH ARAŞTIRMA

HAZIRLIK TAHKİKATI SÖZGÜ ZAPTI
Sanık Ali Aydın Çığ: Rukiye ğlü 1947'd ğümlü Manısa Saray mah.no 159 nüfusuna kayıtlı. İst. Rumeli Hisarı Karakoyun sok. no 17/2 de oturur. İktisat Fak. öğrenci. Bekar sabıkasız. Bursa Akbıyık cad. no 18 de babası Abiddin Çığ'dan sorulabilir olduğunu söyledi.

SÖZGÜ : Ben fakültede eski bir öğrenciyim tahsilime paralel olarak dışarda çalışırım. Fakültede öğrenci cemiyeti idari işlerinde çalışmışım. Hatırladığıma göre 1970 yılı Kasım ayında talebe cemiyeti camına Ankarada yapılacak Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu genel Kurul toplantısına katılacak delegelerin isim listesi yapıştırmıştı. Bu meyanda benim isminde vardı. Torlantıya katıldım. Ancak yapılan konuşmalar ağır bir dille olduğu için bir şey anlayamadım. Ve toplantıya uzun müddet katılamadım. Toplantıda savaş örgütünün kurulmasından bahsediliyor. Şehirlerden kırlarımı yoksak kırlardan şehirleremi geliş hususu tartışılıyor. Konuşmalardan Mahir Çayanı hatırlıyorum. Bir parti kurulması hususunda konuşuyor. Çok uzun konuştu. Esasen SB de yapılan bu konuşma sırasında hükümet karşıtı vardı ve konuşmalar teybe alındı. Ben Dev-Genç üyesi olarak resmi kaydım yoktur. Şimdiye kadar aidatta vermedim. THKO ismindeki gizli örgütte memsubu değilim. Kesin olarak hatırlıyorum Osman Bahadır ile birlikte Osmanbeyde bir eve gitmiştik. Orada sonradan Sinan Cemgil olduğunu öğrendiğim şahıs ile Nahit Töre İbrahim Öztaş ve tanımadığım bir kaç kişi vardı. Sinan Cemgil bir ara bana emredici muhtevada manifesto gibi görünen teksir edilmiş iki sayfadan ibaret yazı göstermişti. Aklımda kalanlara göre örgütün kuvvetli olduğu emperyalizme karşı bulunduğu. Örgüte mensup olanlar ve kendisine görev verilenler örgüt dışında kimseye birşey söylemeyecekler diye bazı kayıtlar vardı. Bu manifestoda altında THKO yazılı idi. Ben eve gittiğim zaman devrim üzerinde konuşuluyordu. Silahlı eylemden bahsedildi. Hatırladığıma göre Sinan Cemgil yaşamak için öldürmek gerektiğini savunuyordu. Bende amacın insanları öldürmek değil yaşatmak gerektiği şeklinde konuştum. Böyle bir örgütün varlığından ilk defa bu şekilde bilgim oldu. Kimse bana artık örgüt mensubusun diye bir şey söylemedi. O zamana kadarda her hangi bir silahlı eylem olmamıştı. Dedi.

Bu örgütün sonraki silahlı hareketlerine katılmadım. Ve daha evvel de malumat sahibi değilim. Banka hesaplarının hiç birini bilmem. Daha evvel Osman Bahadır ile birlikte Arnavutköyde bir evde birlikte kalıyorduk. Selamiçeşme Akbank şubasının hesabında banka hesabı olarak Osman Bahadır olarak aranmaya başlandı. Ben esasen silahlı eyleme taraftar olmadığım için birlikte oturmamızın mahzurlu olduğunu söyledim. Esasen bende Rumeli Hisarındaki diğer arkadaşlarla beraber kaldığım evden eşyalarımı Arnavutköydeki eve taşımıştım. Ve böylece osmandan ayrıldım. Rumeli Hisarındaki eski evimde turmaya başladım. Hakan Dumanın kaçırılması olayı basından ve radyodan açıklanınca meraklandım. Osmanbeydeki eve gittim. Orada Nahit Töre ve İbrahim Öztaş gördüm ve içtardan da sesler geliyordu. Kimler olduğunu bilmiyorum. Hakanı kaçırın sizsiniz diye sorudum. Hayır dediler. Oradan ayrıldım. Tahminen bir iki gün sonra İbrahim Öztaş Rumeli Hisarında kaldığım eve geldi. Hakan Dumanın annesine yazdığı mektup ile pasapuru getirdi. Dr. Vecihi'nin adresi vardı. İbrahim bana bu adrese giderek mektup ve pasapuru götürmemi istedi.

Mektubu kuduğum zaman fidye verilmediği takdirde çocuğum hayatına tehlikeye gireceği kaydı vardı. İlk akla gelen şey belki emiyete haber vermektir ama hayat bahis mevzuu olduğu için ihbarda bulunamadım. Nitekim Dr. Vecihide emiyete haber vermemişti. Bilahare Dr. Vecihiyi gördüm. Mektubu ve pasapuru verdim. Mektupta esasen fidyeyen verilmesi nerede ne zaman verileceği hususunda talimat vardı. Sonra ayrıldım. Osmanbeydeki eve geldim evde Osman Nahit İbrahim vardı. Ve bana denilen yerde ve saatte gider ve alırsın dediler. Bende bana bıraktıkları ceket gömlek ve kiravatı giydim. Gözlük taktım, randevu mahalline giderek fidyeyi aldım. Tekrar Osmanbeydeki eve geldim. Gene isimlerini söylediğim 3 kişi vardı. Çantayı bıraktım ve oradan ayrıldım. Bu hadiseden sonra örgüt mensubu hiç bir kimse beyle ilişki kurmadı. Bende kimseyi aramadım. Söylediğim gibi bu örgütün amacını bilmiyorum. Sadece anti-emperyalist ve anti feodal bir düşünce olduğunu basından yazdığı kadarıyla öğrendim. Söz konusu örgütün diğer eylemleri hakkında hiç bir malumatım yok. Hakan Dumanın fidye meselesine de hasbelkader katıldım. Marksizmi Leninizmi İktisat Fak. ders kitaplarında yazılı olduğu kadar bilirim. Silahlı eylemler ile sosyalist bir Halk İktidarının teşekkül edeceğine inanmıyorum. Nitekim bu şekilde ki hareketleri Halkın tutmadığını neticelerini görmekle anlamış olduk. Cihan Alptekin Osman Bahadırı Üniversiteden tanıyım diye sorduğunuz

şahısları emniyette gördüm. Enver Nalbant'ı keza üniversiteden tanırım. Metin'e şref'ini bilmem. Kadir Dursun Çağlı ve Alaaddin Tütüncü Zeki Tekeşi tanımam. Ekip Targaç isimindeki şahsın evinden silah gaspedilmesi olayı için bir alakam yoktur dediyim.

Sanağın Emniyet müd. de tespit olunan 6 sahifeden ibaret 15/6/71 tarihli ifade zaptı okundu s. 1. ifade tutanağında iktisat fak. öğrenci örgütüne kayıtlı olduğum yazılı esasen kayıtlı değilim. Durum size anlattığım gibidir. Hakam Duman olayında 8-10 kişinin Dr. un evini kuşatması şeklinde değil fidyenin alınışı ve eve götürülüşü sırasında benimde tanımadığım 8-10 kişi tarafından takip edileceğimi ve esasen güzergahda gösterildiğine göre kendi hareketlerime dikkat etme bildirilmişti. Bu şekilde düzeltirim. Daha önce bir konuşmada şoförden bahsedildi ama şoför ktay diye isim geçmemişti. Ben ktayı Teknik Üniversiteden tanınmam. Bu düzeltmeler haricinde polisdeki ifademi aynen kabul ve teyid ederim dedi. Zabıt kundu birlikte imzalandı. 15/7/1971

Ağ. Savcı
D. Şan Dülgergil
Hakim Kd. Bab.

T. Katibi
Cumhur Tunçsal

Sanık
Ali Aydın Çiğ

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA