

## Yavuz Yıldırım Türk'ün sorgusu

Sayın yargıçlar;

Biz T.C.K'nun 146. maddesini ihlal suçundan karşınıza getirilmiş bulunuyoruz. Amerikan Emperyalizmi bütün kurtuluş savaşlarını olduğu gibi bizim İkinci Milli Kurtuluş Savaşımızda Marksist Leninist düzen kurmak isteğiyle suçlamaktadır. Biz bunun neden olduğunu biliyoruz. Biz, ölüme mahkum edileceğimizi de biliyoruz. Fakat halkımızın mutluluğu ülkemizin bağımsızlığı için her an ölüme hazır olarak bu mücadeleye girdik. Ve halkımız bu mücadelenin sonununda mutluluğa ülkemiz bağımsızlığına kavuşacaktı. Bizim ölümlümüzle bu mücadeleyi <sup>durduracağımızı</sup> zanneden Emperyalizm yanılmaktadır. ~~Ex~~ Halkımız yok edilemeyecektir ve yok edilemezde. Birinci Milli Kurtuluş Savaşının yığıt devrimcilerinin bıraktığı silahı nasıl İkinci Milli Kurtuluş Savaşçıları aldıysa, bizim bıraktığımız silahları da başka devrimciler hemen almaya her an hazırdırlar. Biz gene biliyoruz Emperyalizm geri bıraktıralmış ülkeleri sömürerek ve buna karşı çıkan devrimcileri öldürerek yaşar. Fakat, milli kurtuluşçuların kanları göl olur ve EMPERYALİZM BU GÖLDE HOĞULUR. DÜNYA TARİHİ BUNUN ÖRNEKLERİYLE DOLUDUR. Yine savcı emperyalizmin ideolojisinin altında kalarak, gerilla savaşlarını sadece sosyalistlerin yapacağını ve yaptığını söylemektedir. Savcı Amerikan Emperyalizminin üngade yaydıklarından başka hiçbir şeyden haberdar değildir ve hiçbir şey okumamıştır.

Savcıya göre Birinci Milli Kurtuluş savaşımızın yığıt ~~ayvazlıları~~ gerilla savaşçıları Yörük Ali, Demirel Mustafa Efeler sosyalisttir. Cezair'de, Ortadoğu'da ve Latin Amerikada, Hindistan ve de Pakistandaki kurtuluş savaşçılarının hepsi sosyalist miydi? Çünkü bütün bu kurtuluş savaşlarının yoğun kısmı gerilla savaşlarıdır. Yine savcı A.P.'nin milli kurtuluşçularının yoğun olduğu Emperyalizmin tasfiye edemediği adliyeye saldırmaktadır. Çünkü, adliye 27 Mayıs'tan önce ~~amerikan~~ Amerikan Emperyalizminin ortağı D.P.'nin baskısı altındaydı. 27 Mayıs Anayasası baskı teminatı getirerek bu baskıyı kıldı. Bunun için adliyelere saldırılmaktadır. ~~Niy~~ Emperyalizmin emrini harfiyen uygulayamıyorlar diye. Çünkü, ~~sanki~~ iddia nedene diyor ki, "öğrencileri polis yakalıyordu, hakimler serbest bırakıyordu." ~~bu~~ Bunu 1961 Anayasası düşmanları Nihat Erim söylemektedir. Böylece savcının nasıl 27 Mayıs düşmanı olduğu ortaya çıkmaktadır. Savcı Türkiye'de Amerikan Emperyalizmi yokmuş gibi, "sanki gelişmiş ülkelerde mesela Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi sağcılar solcular vardır, bunlarda birbirine giriyor;" diyor. Oyle değil savcı hep Türkiye'de bir tarafta ~~emperyalizm~~ emperyalizmden yana güçler ve onun tarihi mirasçısı var, diğer yanda emperyalizme karşı, ve milli kurtuluş geleneklerinin mirasçılara milli kurtuluşçular var. Savcının gayesi Amerikan Emperyalizmini gizlemektir. Bu ise bütün emperyalizmden yana güçlerin uyguladığı bir taktiktir. Gine savcı 1962'den beri Emperyalizmin temsilciliğini yapmış olan A.P.'nin görüşlerini yanıtıyor. 27 Mayıs anayasasına hücum ediyor onun getirdiği kurumlara alabildiğine saldırıyor. (TRT'ye, basın özgürlüğüne, üniversite özerkliğine, işçilerin köylülerin bağımsız örgütlenme haklarına v.b.) Burada kimin mirasçısı ve temsilcisi olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bütün çabası emperyalizme şirin görünmek ve onun

temsilciliğini yaptığını ortaya koymaktadır. Bunun için emperyalizmin ideolojiden faydalanarak dünyadaki bütün Milli Kurtuluş Savaşlarında olduğu gibi İkinci Milli Kuruluş Savaşımızı da Marksist Leninist düzen kuracaklar diye köreltmeğe çalışıyor.

Savcı Amerikan Emperyalizminin bu sloganının kendi ülkesinde dahi iflas ettiğini kasıtlı olarak bilmezlikten gelmektedir. Amerikan Emperyalizmi kendi merkezlerinde sayıları yüzbinleri bulan Milli Kurtuluş savaşlarını destekliyen demokratların yürüyüşleri ve gösterilerine sahne olmaktadır. Ve saldırgan emperyalizmin kendi halkına karşı silahıda yine ölüm ve kan olmaktadır. Emperyalizmin saldırgan politikasını protesto eden bu barışçı demokratlardan dördü daha dün denecek kadar yakın bir ~~galaşıkta~~ geçmişte <sup>davranış</sup> yürekleri kana bulanarak yere serilmişlerdir. İşte bu nedendendir ki bütün dünya halkları olduğu gibi Amerikan Halkı da bizim dostumuz ve kardeşimizdir.

Biz, sosyalistiz demekte ki amacımız emperyalizmin yerli ajanlarının bunlar kemalizmin arkasına sığınıyorlar demelerindedir. Biz, Kemalizmin MİLLİ KURTULUŞÇULUK OLDUĞUNU emperyalizme karşı olduğunu, sosyalizme açık olduğunu söylüyoruz. Fakat, emperyalizmin ~~şakları~~ bizim Kemalizmle olan tarihi dostluğumuzu bozmağa çalışıyorlar. Kemalizmi Milli Kuruluşçuluk özünden ayırarak, emperyalizmin ideolojisiyle faşizmin sloganlarıyla özdeş tutmaktadırlar. Fakat, bu uşaklar bilmiyorlar mı ki; KEMALİZM TÜRKİYE DEVRİMİ MÜCADELESİYLE YOĞRUMUŞ MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİMİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. Milli Demokratik devrimimiz bugün kendi öz deneyimiz, olan halkımızın kanlarıyla yoğruyan, birinci milli kurtuluş savaşımızın geniş deheyine sahiptir ve onun eşsiz zenginlikleriyle doludur. Çünkü, her ülke kendi özelliklerini taşır. Başka ülkelerin emperyalizme karşı mücadelelerini sadece öğrenir, Fakat, asıl olan kendi ülkesinin özellikleridir. Ve kendi halkımız dünyada ilk olarak emperyalizme karşı savaş vermiş halktır. Geniş tecrübeler vardır. Bunun için bizler Birinci Milli Kurtuluş Savaşını didik ettik. Onun geniş tecrübelerinden faydalandık. Mustafa Kemal'in askeri kabiliyeti, teşkilatçılığı, siyasi tutumu bizim için en büyük kaynaktır. Halkımızı nasıl örgütlediği, emperyalizme karşı nasıl savaşa soktuğu bizim için derstir. İkinci Milli Kurtuluş Savaşımız bu temelin üstünde yükselcektir. Çün onun devamıdır, kopmayacak olan bir parçasıdır. Biz, Milli kurtuluşçular, Milli kurtuluşumuzun mirasçılarımız. Bu mirasa emperyalizm ve onun uşakları sahip çıkamaz. Çünkü, varlıklarıyla çelişkilidir. Mustafa Kemal'in hem 'BAĞIMSIZ TÜRKİYE'sini bağımlı hale getireceksin hem de Mustafa Kemalci olacaksın. İkisi bir arada olamaz. Çünkü Kemalizm emperyalizme karşıdır ve onun düşmanıdır. Ve nitekim 12 Mart Hareketinden sonra, gerçek Mustafa Kemal'cilere de darbeler indirilmiştir. Onlarda bizimle birlikte zindanlara atıldılar. Ve gene bizler gibi ölümle yargılanıyorlar. 27 Mayıs'ın önderleri ya zindanlara atıldılar, ya da zindanlara ~~xxx~~ atılmakla tehdit edilmektedirler. Bir İrfan Solmaz, Ekrem Acuner ölümle yargılanmaktadırlar. Emperyalizmin satın almaya çalıştığı, fakat, beceremedi (Beceremezdi de) bir Cemal Madanoğlu zindana atılmıştır. Bunlar gerçek yurtseverler. Çünkü, Amerikan Emperyalizmine karşı mücadele ediyorlardı. Tabii sena

er Türkiye'nin Amerika'ya nasıl bağımlı olduğunu çarşaf çarşaf açıkladılar. Cia'nın Türkiye'deki oyunlarını sergilediler. 12 Mart hareketinin ~~asıl~~ amacı, emperyalizmin ödünü kopartan bu güçleri sindirmektir. Ve nihayet, ordudaki Kemalist güçler tasfiye edilmeye başlandı. Fakat bahane bizlerdik. Çünkü hatırlanırsa bu an sekiz ay önce Türkiye'de durum şöyleydi; İktisadi kriz alabildiğine gelişiyor, işçiler köylüler direnirken memurlar maaşlarına alamıyordu. Bir taraftanda devrimci mücadele gelişip filizlenmekteydi. Ve Yahya Han formüllerinden bahsediyordu. Bunu 27 Mayıs'ın yurttöevir devrimcilerinden Haydar Tunçkanat mecliste bütün çıplaklığıyla açıkladı ve bu formül uygulanamadı. Yerine 12 Mart hareketi geldi. İşte bu faşist ortamın hazırlanması lazım gelirdi. Ve CIA tescübeliydi. İnanca başka metod, Yunanistanda başka bir metod, Latin Amerika'da başka bir metod denenmişti. Türkiye'de başka bir metod denedi. Bunun için bahane lazımdı. Bütün emperyalistleri bıraktırılmış ülkelerde olduğu gibi, devrimcilerin yoğun olduğu üniversitelerde onlara göre en büyükbaptı. Ve ilk olarak buraya saldırılmak lazımdı. Bunun için ~~aslında~~ beri hazırlık içindeydiler. Türkiye'nin her tarafında faşist kamp hazırlanıyor, silahlı eğitim görülmüyordu. Ve emperyalizmin elinde silahlı sivil milisler meydana getiriliyordu. Bir taraftan gazeteciler örgütlenerek camiler silah deposu haline getiriliyordu. O zamanlar emperyalizm orduya güvenmiyordu. Bir 7 Mayısı yapmıştı. Devrimci geleneklerinde ilericiler akımlar yoğundu. Ve Milli Kuruluş hareketinin coşkunluğunu taşıyordu. Ve kaynağını halktan alıyordu. Şimdiye kadar giriştiği bütün eylemler halktan yana idi. Bunun için o dönemde Demirel bin bin sivil örgütlenmeye çağırıyordu. Amerikan emperyalizmi on yıl boyunca orduya hakim olmaya çalıştı. Bir taraftan askeri orta okulları liseleri kaldırdı. Çünkü fakir halk çocukları buraya girmişlerdi. Girme imkanları çoktu. Mustafa Kemal devrinde bu okulların talebeleri köylerden toplanırdı. Bir taraftan Ordu Yarışma Kurumuyla subayları sermayeye ortak ekmeye çalışıyordu. Fakat, bunda ve bunda anti emperyalist bilinçlenme de artıyordu. Emperyalizm orduya hakim olma mücadelesi içerisindeki dengede 12 Mart muhtırasından önce Yahya Han formüllerinin ortaya atarak ~~hakimiyetini~~ ~~çizildi~~ dengeyi lehine çevirdi. Artık iktidarına da ordudaki emperyalizminden yana olan kesimde katabilirdi. Bu yeni iktidar şekline ortam hazırlanmak için, sivil milislerini harekete geçirdi. Hergün silahlı saldırılar başlandı, bu saldırılara polislerde katıldı. Bir ay içerisinde dört devrimci öğrenci öldürülüp ona yakını yaralanıyordu. Devrimcileri kandılarından başka koruyacak hiçbir kuvvet yoktu. Karşısındaki emperyalist güçler, bizden para bakımından, silah bakımından çok üstündü. Gaye ne idi; işçilerin köylülerin gelişen hak isteme mücadelesini ezme, faşist eli kanlı iktidarlarını kurmaktı. Ve bunun için ortamı bu şekilde hazırlamak lazımdı. Bütün dünyada daha önce olduğu gibi faşizm gelsin diye. A.P. kadar ne kadar 1961 Anayasasını çiğniye çiğneye iktidar ettiyse de, artık emperyalizmin 1961 Anayasasına tahammülü yoktu. 1961 Anayasası oldukça iktidarını sürdürmeyecekti. Ve karşılarında iktidara nemzet güç vardı. Bunlar Kemalistlerdi. Bu iktidarı durdurması lazımdı. halkın her geçen gün ümitsizliği artıyordu. Hayat çekilme

## Y.Yıldırım Türk sayfa 4 sorgusu

olmuştu. İktidara karşı işçiler, köylüler, memurlar, öğretmenler direniyordu. A.P. artık iktidar edemezdi. Ve faşist bir iktidar gerekirdi. Bunun gelebilmesi için ortamında hazırlanması lazımdı. Ve bunun için sivil milislere saldırı emri verilmekteydi. Devrimciler ölmek için silah taşıyorlardı. Saldırıları önleyecek kuvvet yoktu. Polis, hükümet kuvvetleri, saldırganlarla beraber hareket ediyordu. Ve durmadan silahlı saldırılar devam ediyordu. Devrimciler sokak başlarında, yataklarında öldürülüyordu.

Diğer taraftan polis, devrimcilerin barındığı yurtlara baskınlar yapıyor, silah arama bahanesiyle akla hayale gelmeyecek tecavüzlere bulunuyordu. Ve bu arada da emperyalizmin yaygaralara devam ediyordu. "Bunlar öğrenci mi, silah taşıyorlar, kanunları çiğniyorlar. Polis bunları yakala!" Ve polis sanki saldırganların tertipçisi kendisi değilmiş gibi, saldırganlarla birlikte değilmiş gibi, kanun adamı pozlarına bürünerek yurtlara basıyor, kız öğrencilere dahi tecavüz ediyordu. Ve bu arada da emperyalizmin sivil milisleri saldırganlıklarını durdurmuyup, hergün yeni bir saldırı düzenliyorlardı. Hergün, üniversitelere silahlı baskınlar düzenleniyor, bunu bahane eden işbirlikçi dekanlar hemen fakülteleri kapatıyorlardı. Gaysi üniversitevi çalışamaz göstermekti. Sebepleri ise haza "silahlı çatışma". Bir taraftanda hergün polis devrimcilerin önde gelenlerini yakalıyor, akla hayale gelmez işkenceler ediyordu. Bunun yanında 1961 Anayasası elebildiğine suçlanmaktaydı. Bütün bu saldırganlıkları sanki 1961 Anayasası tertipliyordu. Ve böylece 27 Mayıs'tan intikam alınmaya çalışılıyordu. 27 Mayıs Anayasası, üniversitelere özerklik getirmişti. "Alkımıza özgürlük getirmişti, fikir hürriyeti getirmişti. Bunlar ortadan kaldırılmalıydı. Bunun için alçakça şöyle haykırıyorlardı. "İşte özerklik olursa böyle olur. Bütün sebep bu anayasa sadadır. İşte hergün silahlı çatışma oluyor görüyorsunuz," demekteydiler. Kamu oyu buna kanalize edilmeye çalışılmaktaydı. Ve bunların hapsi faşizm için bahanelerdi. Üniversitelere saldırılar şöyle oluyordu. İlk önce polis gelip üniversitenin arka sokaklarına gizleniyordu. Hemen arkasından faşist saldırganlar silahlı olarak fakültelere girerek, yakaladıkları devrimcileri işkence ediliyordu. Silahla yaralanırlardı. Tabii ki devrimciler buna karşılık veremeyi hazırlanmış zaman da polis hemen yetişirdi. Ve bu arada fakülteler kapanmış olurdu. Sivil faşist milisler silahlarını polise göstererek ellerini kollarını sallıya sallıya polisin arasından çekip giderlerdi. Polis, saldırganları barakıp devrimcileri yakalardı. Ve elebildiğine işkence ederdi. Bunların nasıl bir tertip olduğunu kör gözler dahi görebilirdi. Ve tek gayeleri vardı. Faşizme ortam hazırlamak. Ve arkasından her gece yurtlara saldırılardı. Baskınlar yapıldı. Bu durumda devrimciler kendilerini koruyabilmek için silah almak durumundaydılar.

Ve tabii ki, yaygara devam ediyordu: "İşte silahlı öğrenciler, bunlar vatani, milleti devleti yakıyorlar,". Polis bunu faşist saldırganlara yaptırmış, zaman kendisi yapıyordu. Devrimciler sokaklarda gezemez olmuştu. Her an ya, polisin ya da faşist milislerin saldırısı ile başbağaydılar. Bu arada da faşizme ortam gün geçtikçe yoğunlaşıyordu. Ve faşizm her an gelmeye hazır vaziyetteydi. Bütün devrimciler toplanacak zindana atılacaktı. İşçilerin köylülerin

DİRENİŞİ KANLA BASTIRILACAKTI. Bu durumda iki yol vardı; Ya devrimciler alçakça emperyalizme teslim olacak, okunu dahi bırakıp gidecek, veya emperyalizmin silahına karşı silahla cevap verecekti. Ve her an faşizm gelmek için ortamı hızlandırıyordu. Devrimcilerin bütün kanuni imkanları ortadan kaldırılıyordu. Sahneye koydukları bu tertibin sloganları hazırda. "Bunlar anarşisttir. Üniversiteleri silah deposu haline getirdiler. Kabahat 1961 Anayasasıdır. Bütün bunlara sebep odur. Bu kadar özgürlük verilirse işte böyle olur." dedirtmekti kamuoyunu. Bunların başarıları ezilmeli Amerikan emperyalizmi rahat nefes almalıydı. Altın Filo rahatça İstanbul sularına demir atmalıydı. Ve sömürülerini rahatça yapmalıydılar. İstisnakları buydu. Halk huzura kavuşsun. İşte görüyorsunuz huzur bozuldu." Halk olarak bahsettikleri işbirlikçi burjuvaziydi. Halkımıza sömürmesi için bunlar huzur içinde olmalıydı. Ve bunlar bu tertiplerin dünyada örnekleri şuktur. Baş tertipçi C.I.A. idi. Ve biz CIA'nın Türkiye'yi böyle bir ortama getireceğini devrimci mücadeleyi kanla bastırmak için faşist diktatörlüğe kuracağını çok önce, yıllar önce biliyorduk. Çünkü dünyada örnekleri doluydu. Ekonomik kriz alabildiğine arttığı ve devrimci mücadelenin geliştiği ortamda artık göstermelik demokrasiyle idare edilemezdi. Faşizm gerekiyordu. Ve bütün tertipler bunun içindi. Biz CIA'ya gayet iyi biliyoruz. Dünyada neler yaptıkları adım adım takip etmişizdir. Bütün bu durumlarda bizim tek yolumuz vardı emperyalizme karşı silahlanmak nitekim T.H.K.O. bildirisinde hainlere karşı silahlanmaktan başka yol kalmadı demektir. Bunlarla şunu anlatmak istiyorum; Bizi bahane ederek gelen faşizm biz silahlanmasaydık eylemlere girişmeseydik, direk üniversiteleri bahane ederek gelecekti Latin Amerika'da olduğu gibi. CIA Türkiye'de niye Yahya Han formülünü veya Yunanistan örneğini uygulamadı? Çünkü Türkiye'deki parlamentoda ondan yana olan güçler çoğunluktaydı. Ve emperyalizme karşı olan güçler azdı. Yunanistan bunun tersine idi. Ve göstermelik demokrasi de şarttı Türkiye halkını ve dünya halkını aldatmak için. Emperyalizmi rahatsız eden 1961 Anayasasıydı. Bu ortadan kaldırıldı artık emperyalizm rahat edebilirdi. Artık herşey hazırda. Faşizm eli kanlı diktatoryasını kurabilirdi. Nitekim kurdu da. Bütün dünyada olduğu gibi gelişine bir reformcu görünüm de vermeliydi. Ve KKKK bu görünümüyle kurtuluş savaşının bilincini ve ateşini taşıyan yurtsever asker-sivil de uyutulurdu. Bunun için reformcu bir takım kişileri hükümete aldılar. Ama bunların alınmalarında bir şart vardı; Anti-emperyalist olabilirler ama iktidarın tanıyacağı sınırları aşmadan. Ve mücadeleyi çabuk bırakacak olanlar seçilmeliydi. Nitekim öyle yaptılar. Bunun için Sezai Orkunt bakan olabilmek için CIA'dan vize alamadı. CIA'nın gerekçesi şuydu; Nato'yu sevmiyordu. Ve gene bu reformcu bakanları altı ayda tasfiye edebilirlerdi. Ve biz bunları da çok önceleri biliyorduk.



Nitekim reformcu görünümlü faşist iktidarın ilk yaptığı iş 1961 Anayasasına son vermek oldu. Bütün 1961 Anayasasını savunan güçler zindanlara atıldı. Devrimci yayınların hayatına son verildi. Hür düşünce susturuldu. İşçilerin köylülerin örgütlenmesi olanakları ortadan kaldırıldı. Ve bütün anti-emperyalist güçler sindirildi. Devrimci halktan yana 1961 Anayasası silahların gölgesinde ortadan kaldırıldı, onun yerini 12 Mart 1971 Anayasası aldı. Bütün bunlar kitabına uydurularak yapıldı. ■

Neticesini çok önceden bildiğimiz bu durum için silaha sarıldık, emperyalizmin eli kanlı diktatörlüğüne karşı. Barışçı imkânlarla mücadele edilemezdi çünkü bu imkânlar yoktu. Dünyada olduğu gibi eli kanlı faşizmi silip yatacağı iş devrimcileri öldürmek, zindanlara atmaktı. Ve nitekim Türkiye'de de aynı işi yaptı. Önde gelen devrimciler toplanmaya başlandı. Fikir özgürlüğü ortadan kaldırılarak devrimci yayın organlarının hayatına son verildi. Halkın menfaati doğrultusunda hareket eden kanuni devrimci örgütler kapatıldı. Devrimcilerin yoğun olduğu üniversiteler abluka altına alındı. Ve önde gelen devrimci öğrenciler, öğretim üyeleri zindanlara gönderildi. En korktukları Erduşski Kemalistlerin bir kısmı zindana atıldı, Büyük bir kısmı emekliye sevkedildi. Ve Kemalistler hızla tasfiye olunmaya başlandı. 27 Mayıs'ın önde gelen devrimcileri zindanlara atıldı. Tarihin cilvesine bakın senetoda 27 Mayısçılar Amerika'nın ortağı AP liler tarafından yargılandı. Alabildiğine suçlandılar. 27 Mayıs niye yaptıklarının hesabı soruldu Ekrem Acuner'den Cemal Madanoğlu'dan Osman Köksal'dan. Ve AP bu ortamda 27 Mayısın intikamını aldı. Ve böylece Amerikan emperyalizmi işbirlikçi burjuvazi eli kanlı diktatöryasına kurdu.



TÜRKİYE SOSYALİZM