

İstanbul, 13.11.1965

Genel Başkanımız Mehmet Ali Aybar'ın Cumhuriyetimizin 42 ci Yıldönümü ve onun kurucusu Atatürk'ün 27 ci ölüm yılı münasebetiyle Türkiye Radyolarına verdiği mesajların metni aşağıdadır.

Cumhuriyetin 42 ci yıl dönümünü kutluyoruz. Bizim Cumhuriyetimiz zafere ulaşan ilk Milli Kurtuluş savaşı sonunda kurulmuştur. Biz Cumhuriyetimizi kurmak için, ölümsüz Atatürk'ün deyimiyle: " Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı" savaştık. Bundan dolayı bizim Cumhuriyetimiz özelliği olan bir idare şeklidir. Başka milletleri sömürme esasına dayanan idare şekillerinden hiç birine benzemez.

Cumhuriyetimizi sonsuzluğa kadar yaşatmak ve milli bağımsızlığımızı korumak için, devletimizin kuruluşundaki bu özelliği ve niteliği devam ettirmek zorundayız. Milli bağımsızlığımıza kiskançlıkla sarılmıyoruz, bizi ekonomik özgürlüğe kavuşturacak köklü dönüşümleri bir an önce gerçekleştirmeliyiz.

Cumhuriyet Bayramı, bütün değerlerin yaratıcısı emekçi halkımıza, büyük milletimize kutlu olsun, mutlu olsun.

Atatürk öleli 27 yıl oldu. 27 yıldır, her 10 Kasım'da onu artan bir inanla etimizde, kemiğimizde duyarak heyecanla anıyoruz. Nedir bu devamlılığın sırrı? Atatürk'le aynı zamanda yaşamış dünyanın nice ünlü devlet adamları unutulup gittiği halde onun anısının hâlâ canlı oluşunun nedenleri ne olsa gerek? Bize öyle geliyor ki bu nedenler üzerine eğilmek, Atatürk'e olan bağlılığın, devamlılığını sağlayan gerçekleri bilim açısından değerlendirmek, hem dünü daha iyi anlamamıza, hem de yarın için güçlü bir öğreti kazanmamıza yol açacaktır. Atatürk'e olan sonsuz sevgimizin, akıl süzgecinden geçerek bilimsel bir nitelik de kazanması, onun gibi akılcı, gerçekçi büyük bir insana en çok yaraşacak bir bağlılık işareti olacaktır.

Atatürk, tarihimizin bir dönüm noktasında bu dönüm noktasını isabetle teşhis etmiş ve bunun ortaya koyduğu tarihsel sorunu kesinlikle çözmüş olan dahi bir devlet adamıdır. Üstelik O, Türk Milletinin tarihini aşarak bütün masum milletlerin, bütün geri bırakılmış esir halkların kaderini de tayin etmiştir. Atatürk'ün 1919 ve 1924 yılları arasında demec ve söylevleri bu noktayı pek açık olarak ortaya koymaktadır. Atatürk, Milli kurtuluşumuzun sadece düşman silahlı kuvvetlerinin yenilmesi ile sağlanamayacağını, milli bağımsızlığımızı sağlam temeller üzerine oturtmak için, emperyalizm ve kapitalizm nüfuzundan mutlaka kurtulmamız gerektiğini, kurtuluş savaşının ta ilk yıllarında görmüştür. Asıl tehlikenin düşman ordularının arkasında bulunan ekonomik ve sosyal sistemin kendisi olduğunu kavramış, kurtuluşun ve milli bağımsızlığın ancak emperyalizme ve kapitalizme karşı koymakla kazanılacağını ve korunacağını açıkça görmüştür. Bunun için de Türkiyemizi, bir halk devleti olarak kurmayı, daha birinci Büyük Millet Meclisi kurulmadan tasarla mıştır.

Atatürk'ün devlet felsefesi onun unutulmaz 1 Aralık 1921 tarihli meşhur demecinde ifadesini bulmuştur. O gün Büyük Mecliste konuşan Atatürk şöyle diyordu:

" Biz hayatını, istiklâlini korumak için çalışan erbabi sayız, zavallı bir halkız. Mahiyetimizi bilelim. Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Binaenaleyh her birimizin hakkı vardır, selahiyeti vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı iktisap ederiz.

Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını sayden muarra geçirmek istiyen insanların bizim heyeti içtimaiyemiz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur. O halde ifade ediniz efendiler!

Halkçılık, nizama içtimaisini sayine, hukukuna istinat ettirmek istiyen bir mesleki içtimaidir. Efendiler! Biz bu hakkımızı mahfuz bulundurmak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek için hey'eti umumiyemizce, hey'eti milliyemizce bizi mahvetmek istiyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak istiyen kapitalizme karşı hey'eti milliyeye mücadeleyi caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız."

Türkiye bugün Atatürk'ün ölümünden 27 yıl sonra onun mücadeleye başladığı yıllarla hemen aynı paralelde bulunuyor. Şüphesiz tarih tekerrür etmez. Türkiyemizde çöken Osmanlı Devleti değildir. Ancak şu var ki, Osmanlı Devletini yiyip bitirmiş olan sömürücü kuvvetler bugün yine içimizde çöreklenmek ve başka yollardan da olsa bizi yiyip bitirmek gayreti içindedirler. Ama Türkiyede Halk hızla uyanmaktadır, ve Büyük Atatürk buna da işaret etmiştir. Cumhuriyeti halka dayandırmış, gençliğe emanet ederek, emanete onun hiyanet etmeyeceğini bildiği için, bu fani hayata gözlerini mutlu bir insan olarak kapamıştır.

Büyük Atatürk ölümünün 27 ci yılında seni kafamızla ve yüreğimizle anıyoruz.

Mehmet Ali Aybar

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARŞİVİ