

Partimiz gittiçe artan, derinleşen bir buranın içindedir. Son Genel Yönetim Kurulu toplantısının sonunda bu buhran dah da artmıştır. Bilindiği gibi, Mehmet Ali Aybar istifa ederek, Genel Başkanlığı bırakmış ve son Büyük Kongrede Tüzük deği ikiliğine karşı çıkan bir başka Mehmet Ali 'yi Genel Başkan yapmıştır.

Belki dünyanın hiç biri yerinde, dünyanın hiç bir sosyalist Partisinde bu derecede oyun oynanmamıştır. Mehmet Ali Aybar, basın toplantısında oyunu saklamayadahi lüzum görmemiş ve Genel Yönetim Kurulu beni düşürecek değildi. Bir Genel Yönetim Kurulunda kuvetliyim. Kendim istedim çekilmeyi ve demiştir. Yani ben çekildim ama bana bağlı bir başkasını Genel Başkan yaptım kongreden sonra da gene geleceğim. Bu şekil de kongreyi de bana bağlı oyların çoğunlukla gelmesini sağladım demek istemiştir.

Öte yandan seçim yenilgisinin hesabını vermekten de kurtulmuş olmaktadır. Sanık sandelyesinden kalkmış, üstelik savcı koltuğuna oturmuştur.

~~Bütün bu oyunlarla Türk sosyalizmini kurtar~~

Herhalde bu oyunlara Türk sosyalizmi içindeki düştüğü buhrandan kurtulup sağlıklı bir havaya bgiremez. Şimdilik bunu hayal etmek bile oldukça güçtür.

Fakat içinde bulunduğumuz durumun iyi bir tahlini yapmanın ilerisi için çok önemli olduğunu açıkca belirtmek gerektir.

İçinde yaşadığımız günler, Türk sosyalizm için son derecede ders verici bir tecübedir. Bu durumdan ders almakta bize düşmektedir.

Bunun tek yolu da doğru bildiklerimizi, hiç bir tahdid olmaksızın söylemek ve ~~her~~ biri birimizle tartışmaktır.

Hiç şüphe yok ki, bu tartışmaların yapılması için en uygun yerlerden biri de kongrelerdir. Biz ler hepimiz kongerler hakkında eski yöneticilerin söyledikleri bazı sözleri dha dün gibi hatırlamaktayız.

Onlara göre ilçe kongreleri ancak ilçe meslelerini tartışacak il kongreleri il meslelerini tartışacak ve iki yılda bir yapılacak büyük kongrelere Parti meslelerini tartışacaktı. Fikir özgürlüğünü sosyalizmin temel prensiplerinden biri olan fikirlerin tabandan yukarıya doğru gitme prensibine tamamen karşı çıkmıştır.

Buhran bir çok iyi şeyleri götürdü şühesiz ama Türk sosyalizmine iki yeni unsur da getirdi. Birinci tartışma

özgürlüğü ikincisi mitlerin iflah olmaz şekilde yıkılışı ,Bu tartışa özgürlüğünü hiç kimse artık elimizden alamaz ve Türk sosyolizmin de de artık hiç kimse mit olamaz.

Beyoğlu ilçesi duvarına büyük harflerle şunu yazmıştır. Ne yapmalı

Öncelikle konuşmalı tartışmalı, bir sihirbaz değneyi yoktur ki, partiyi içinde bulunduğu bu durumdan çıkarsın. Tek formülle işkerin kökünden halledileceğini sanan herhalde içilizde tek kişi yoktur. Fakat gene çıkar yol şudur ki, meselerimizi en açık ve biribirimizi kırmıyacak şekilde tartışmalı fikirlerimizi ne kadar ters görünürse görünsün söylemeliyiz.

Benca pratik olarak yapılacak şey şudur, Ve bu husutada bütün arkadaşların benimle aynı fikirde olduğunu sanırım,

Bütün yurttta ilçe kongrelerinden başlayarak, il kongreleri yapmak ve Büyük Kongreyi toplmaka, Bu şekilde yapılacak Büyük Kongrenin kulislerin pis havasından kurtulark sağlıklı bir yol bulmasını dilemek.

Ancak Büyük Kongrenin şu iki şartla yapılması gerekir I'ola(anüstü konger kararını yerine getirmek Yani bu gün burada söylediklerimizin onda birini söyledikleri için parider ayrılanları partiye almak

2-222 partiyi tüzük ve sosyalist ahlak kurallarının gerektirdiği delege sayısı ile oluşturmak

son kongreparti içi iktidara sahip olanların iki ilden nasıl düznece delege getirdiklerini gözlerimizle gördük vd herhalde unmadık,

Bu iki şart yerine gelmesi ile ilçelerden başlayarak oluşan Büyük kongrenin sağlıklı bir yol bulacağını ummak istiyorum,