

Türkiye İşçi Partisi bugün gerçek bir bunalım ve ideolojik bir kargaşalık içine düşmüş, örgüt parçalanma tehlikesiyle yüzyüze kalmış, gelişmekte olan sol hareket bir darbe yemiştir. Bilindiği gibi bu durum ortaya çıkması, Genel Başkanı'nın Parti kongrelerinde, hiç bir sorumlu kurula danışmaksızın yaptığı, tamamen kendi düşünce ve inançlarını yansıtan konuşmalarla başlamıştır. Sürekli olarak Parti içi disiplinden dem vuran Parti'nin bir numaralı yetkili kişisinin bu davranışı, hiçbir sosyalist disiplin anlayışıyla bağdaşamaz. Bu tutumun sonucu Parti'nin ideolojik temelini bir yamalı bohçaya çevirmek olmuştur. Genel Başkan böyle davranmakla "Türkiye sosyalizmine" katkıda bulunduğuna inanmış olabilir. Ancak elde edilen tek katkı, örgütün sosyalizme ve sosyalizmin bilimsel dayanaklarına olan inancı sarsmak ve böylece Parti'de genel bir şaşkınlık ve kargaşalık havası estirmek olmuştur. Öteye gidememiştir.

Ne var ki, sürecin bu biçimde belireceği son olayların, temeldeki yanlışların ve bozuklukların bir yansıması olduğu gerçektir. Şüphesiz ki, Partinin bugünkü duruma gelmesinde yurt içi ve yurt dışı objektif şartların payı vardır. Ama sağlam bir temele oturmuş bir sosyalist örgüt ne bu şartlar karşısında paniğe kapılır, ne de tek bir kişinin sorumsuz davranışlarıyla yıkılmanın eşiğine gelirdi. Şu halde Partinin kuruluşundan bugüne kadar süregelen birtakım hastalıklarını iyi teşhis etmek gerekir. [ Ek ] X

### Bildiri Hareketini nedir?

Basının "üçüncü yol" adını verdiği Bildiri hareketinin iki ana niteliği vardır: a- Buhranlı bir döneme girmiş olan Partinin bu buhranı atlatabilmesini sağlamak üzere Parti içinde beliren muhalefet hareketini olumlu yolda geliştirebilecek bir metod teklifidir. b- Bildiri hareketi, ancak tutarlı ve sağlam bir strateji ve program tesbiti yapıldıktan sonra ortaya yeni bir yol'un çıkabileceği inancı hareketidir. Bildiri hareketi tarafları uzlaştırmayı amaç edinen hareket değildir.

*belli*  
Uzlaşmanın bir temel, belli bir strateji üzerinde olacaktır. Oysa *max güç h*  
bu temel bugün Parti'de mevcut değildir. "aten artık mümkün olmayan duygusal bir uzlaştırma da Parti'ye hiç birşey kazandırmayacak, gelecekteki yeni çözümler ve buhranları engellemeyecektir."

*T.M.*  
Bildiri hareketi, kısa vadeli bir hareket; bu Aybar-Aren alternatifi; ~~bu~~ sürede iktidar alma çabası da değildir. Partiyi gerçek sosyalist temeller, üzerinde kurmak isteyen ve bu kuruluş boyunca hareketin kendi kadrolarını da yetiştireceğine inanan ~~harekettir~~. *bu görüşün bir çıkışı*

Bildiri hareketi, gösterilmek istendiği gibi, bir aydın hareketi, yada kişilere bağlı hareket olmaktan uzaktır. Bildiride imzası bulunmak ancak harekete katılmayı gösterir. Bildiri okunduğunda da görüleceği gibi, dile getirilenler bugüne kadar kongrelerde ve kongre dışında ortaya konmuş bulunan Partinin tabanının istekleridir.

En önemlisi Bildiri Hareketi, Aybar'ın "yenilik" adı altında getirdiği, hiç bir stratejiye ve bilimsel çözümlenmeye dayanmayan sapma ve sulandırma yoluna karşı, "Türkiye gibi objektif şartların özel önem taşıdığı bir ülkede, bir sosyalist partiye uygun stratejiyi belirleme ve partiyi gerçek sağlam temeller üzerinde, Türkiye'nin bu şartlarını ve yapısını bilimsel olarak saptayarak, gerçek sosyalist yola sokma hareketinin ilk adımıdır. Bu adıma ne sosyalizmi günlük şartlara göre oportünistçe sulandırarak ne de mevcut eksiklikleri duymaksızın, eldeki programın çözümlenmelerini yeterli sayarak mümkündür.

### İlk Hedef Nedir?

Hareketin ana hedefine ulaşabilmesi için, ilk aşamada ~~atılması~~ gereken bazı engeller vardır. Hedefe ulaşabilmek üzere, yani uzun vadede çözüme gidebilmek için, bütün partili bilinçli güçlerin birleşerek bu ilk engelleri atmaları gerekir. Bu engelleri iki ana öbekte toplamak mümkündür: a- Mevcut yöneticiler, b- Mevcut tüzüğün bazı maddeleri...

a- Türkiye işçi partisi, bu anda hiçbir sorumlu kurula danışmaksızın, sosyalizmi sulandırarak partiyi oy avcılığına sürüklemek yolunda, fikirler ortaya atan Mehmet Ali Aybar ve Klignin idaresi altındadır. Genel başkan teorik sorunlarla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan bazı çıkarıcı sendikacıların ve bilinçsiz kişilerin desteğini alarak "hürriyetçi" adı altında ne olduğu belirsiz bir sosyalizmi savunurken, Parti içinde ilk eylemi hürriyetçi

*bu oy avcılığı için davacı bir politika izlenim*



Sakıt Sakıt

sosyalizmin ne olduğunun tartışılmasını yasaklamak olmuştur. Böyle bir yönetici kadro ile hiç bir strateji tartışması yapılamıyacağı, hiçbir muhalefetin sonuç alamayacağı açıktır.

*Bu arada*  
Aybar ve kliği tüzüğün bazı noktalarından, özellikle Genel Başkanın yetkileri, Sendikacıların ağırlıkları gibi konularda, büyük çapta yararlanmaktadır. *Bundan sonraki gelecekte* *(kim olursa olsun)* İlerdeki yöneticilerin de, Parti sağlam bir temel üzerine oturana kadar, aynı tüzükten yararlanabilecekleri ve gelişme yollarını aynı şekilde kapayacakları da bir gerçektir. Tüzüğün bu türden hükümlerinin vakit kaybedilmeden değiştirilmesi partinin rahatsızlıklarının tedavisi için mutlaka gereklidir.

*bir tüzük*  
Sonuç:  
İlk engellerin kısa zamanda aşılmasından sonra, hareketin ana amacı artık hür eleştiriye ve tartışmaya açık bir ortamda, bütün Partililerin katılımıyla da, Parti stratejisinin, saptırılmamış bir sosyalist temel üzerinde ama "ürkiye'nin yapısı ve şartları da bütün fanteziler dışında bilimsel olarak çözümlenerek, belirlenmesi olacaktır. Ancak bundan sonra Program bir "sosyalist Parti Programı" olarak değiştirilebilecek, Bildiride tek tek dile getirilen konular, belirlenmiş bir stratejinin ışığında yeniden ele alınabilecektir. Yani, örgütlenme derinlemesine biçim kazanabilecek, eğitim Partinin tabanının da istediği gibi, sosyalist dünya görüşü ve bilimsel yöntem doğrultusunda yapılabilecek, kütlelere gidilebilecek, halka inilebilecek, yandan kuruluşlar Parti stratejisine uygun biçimde eylem yapar hale getirilebilecektir.

Sonuç olarak, Bildiri Hareketinin gerçek bir YOL olabilmesi, ancak engellerden temizlenmiş bir ortamda, sözü edilen strateji ve programın belirlenmesinden sonra mümkündür. Şimdilik hareket, yanlış adımlar ve bu yanlış adımların getirdiği bunalım karşısında, gittikçe güçlenen Parti içi muhalefete bir program teklifidir. Bu hareket sosyalizmi oy avcılığıyla kısa zamanda varılabilecek bir hedef olarak görmeyenlerin, sosyalizme varış yolunun uzun güç, fedakarlık ve cesaret isteyen bir yol olduğunu kabul edebilenlerin hareketidir.

Ek :

(1) Bu yüzden Partimiz örgütlenme sorununu halledememiş; örgütlenme biçimsel ve yüzeysel kalmıştır. Militer kadrolar yetiştirmek için gerekli eğitim başlangıçtan beri istenilen nitelikte olmamıştır. İlerde de değinileceği gibi Parti içi özgün tartışma ortamı baltalanmış, Haysiyet divanları örgütün en feval organı haline gelmiştir. Özellikle (1) ~~Tulga'nın genel sorununun çözümüde yeterli ve tutarlı bir stratejiyi öneremediği ve bu sorunun çözümü için yeterli programı öneremediği~~ sosyalist eyleminin vardıysa, müttefaqları gerede kalan program bugün eylemde karşımıza çıkan sorunların çözülmesi için açık ve sağlam bir stratejinin tesbitini imkânsızlaştırmıştır. Bunun sonucu olarak Parti sosyalist mücadelede ~~istatistik iddiasından~~ uzaklaşmıştır. Yandaş kuruluşları değerlendirememiş, her an değişebilen objektif koşullara şartlara sağlam çözümler getirememiştir.

Bu aksaklıklara zamanında çözüm bulunamaması, hatta aranmaması bugün işine düşülen ideolojik kargasılığı hazırlayan başlıca neden olmuştur. Programın yetersizliği genel Bakkan'a programla ilgili gibi oynamak imkânını vermiş, tabanın yeterince eğitilmemiş, hatta bundan kasınılmış olması, bu yöneltimin ~~her söylediğine~~ Parti üyelerinin inanacağını savunmaya yol açmıştır. Bunun yanı sıra Parti örgütlenmenin yetersizlikleri ne doğru bir stratejinin çizilememiş olması Partiyi bünyeye partilerinin yapıldığı türden bir oy avcılığına ve oportünizme doğru hızla itmeğe başlamıştır.

Bütün bunların sonucu ise Partiyi, bugün herkesce bilinen noktaya kadar getirmemiş olmuştur.