

B Ü L T E N V E O L A Y L A R

Bir sendika, işçi davalarını bir kenara iter siyasi bataklığın içine düşerse, boğazına kadar siyaset bataklığına batarsa, çarpınır çarpınır eninde sonunda boğulur ve bataklıkta son nefesini verir.

Lastik-İş Sendikası ve onun yöneticileri siyasi bataklığın içine işçi kardeşlerimizde çekmek istemektedirler. Behey gafiller, kaç defa size söyledik, dikkatinizi çektik, doğru yola gelin dediğimiz halde lastik işçilerini kötü emellerinize alet etmekten vaz geçmediniz. Canınız çıkmak üzeredir. Canı çıkacak köpek canı duvarına eder.

Lastik-İş Sendikası, dağıttığı bültenlerde adına koyamaz iken, şimdi bakıyoruz bir kahraman edası ile 24.10.1967 tarihli basın bülteni adı altında etrafa kudurmuşlar gibi saldırıyorlar. 800.000 üyeli Türk-İş'e saldırıyor, Çalışma Bakanlığına saldırıyor, Sendikayı yani (KAUÇUK-İŞ'e) saldırıyor. BASINA ve onun mensuplarına saldırıyor. kudurdumumu uyuz solaklar.

• Memleketimizdeki rejimi yıkmak, Demokrasiyi tanımamak ve yurdumuza Moskof rejimini getirmek için çok daha saldırılarına devam edecekler. Çünkü bunlar Din nedir tanımazlar, Aile mef'umunu yıkmak isterler. Açıkçası Müslümanlığa yok etmek, Demokrasiyi yok etmek onun yerine Komünist idareyi getirmek üzere oldukları gizli talimatlara istinaden anarşist hareket edecekler ve başta Türk işçisini peşkeş çekmeğe kalkışacaklar. Şimdi size dur diyoruz. İşçi kardeşlerimizi alet etme diyoruz. Kötü emellerini tahakkuk ettirmek istiyorsanız aramızdan defolun partinize gidin.

Biz KAUÇUK-İŞ SENDİKASI olarak, Biz Türk İşçileri olarak Amerikanında, Rusyanında, Emperyalistlerinde, Komünistlerinde canı cehenneme diyoruz. Siz bu sözleri söyleyebiliyormusunuz? Söyliyemezsiniz. Çünkü partiniz sizleri derhal atar. (Orak-Çekiç) işçi ve sanatkar menasına göstermek, (İşçi-Köylü-İrgat) kelimelerini slogan yapmak ve ve bilhassa Lastik işçilerinin, ayakta lastik çizme, elinde orak, ağzında Kauçuk ve belinde çekiç şeklinde göstermeğe çalışıyorsunuz.

Bu söylediklerinizi gazeteler yazsınca, gazeteler kötü, basın mensupları kötü, Türk-İş kötü, Çalışma Bakanlığı kötü, Türk Toplumı kötü ve o kötü, bu kötü peki sizler bu toplumun içinde nesiniz be satılmış usaklar. Sizler bu toplumdun değilseniz işçiyi temsil edemezsinizki. Oynadığınız oyunları, oynamak isteyeceğiniz oyunları kanlı drama çeviremezsiniz KUASOF, AYAVOF yoldaşlar.

KARDEŞLERİMİZ ;

Gelelim KAUÇUK-İŞ SENDİKASININ işkolu seviyesindeki toplu sözleşme yetkisine. Lastik-İş Yöneticileri, sizlerde hiç utanma hissi, şeref, namus hisleri yokunki dağıttınız bülteninizde yalan sözler, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek istiyorsunuz. Utanç duymazsınız. Aidatlarımız boğazına dursun. Bakınız yalan sözlerine: (Kauçuk-İş Sendikası işverenlerle toplu sözleşme yaparken masa başında yakaladık diyorsunuz. Netkiyi ellerinden aldık diyorsunuz. Bu bir skandır diyoruz) Behey palavracılar, düzenbazlar, Sendika-Siyaset cambazları, Aidat tefecileri Türk işçisini siz ne zannediyorsunuz? Bu yalan dolmaları yutturduğunuzmu? Solak efendilerimize işçi kardeşlerimizi peşkeş çekeceğinizi mi? kandırılmazsın Türk işçisini, alet olmayacaklar sizlerin kötü emellerine.

Lastik-İş Yöneticileri, bizler için, İşçi kardeşlerimiz için, Türk-İş için sarı, sarı diye dillerinde tüy bitti. Behey ahmaklar, Türkiye çapındaki işkolu seviyesinde Kauçuk-İŞ'in elindeki yetkiden, İşçi kardeşlerimizin cebine girecek paradan (Çünkü ücretler yükselince, peşinden getiremeyeceksin) bunlardan dolayı suratınızın rengi sarı değil sap sarı oldu. Onun için herkezi sarı görmeğe çalışıyosun. Yarın suratlarınızın rengide değişecek Türk İşçisinin şamarı suratınıza inince suratınız kızarmağa başlayacak ve hakiki rengini esas ozaman göreceğiz sizlerin al renginizi.

Yukarıya sıraladığımız olaylarla bu garlatanların yurdumuzda oynamak istedikleri oyunları, çevirmek istedikleri dolapları ve işçi kardeşlerimizi alet ederek kime hizmet etmek istediklerini bilmeyen kalmadı. Değerli basın bu olayları kamu oyuna akttıreceği inancı ile yurdumuzun negibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ve uyanık olmanız ve bu insanlara inanmamanızı delilleriyle sizleri uyarmağa çalışıyoruz.

Bu gibi işçi düşmanlarına (ALLAHIN GAZABINA UGRAYIN) demekten başka bir şey söylemeyeceğiz. Sevgi ve selamlarımızı kucak dolusu hepimize sunarız.