

YOL-IŞ

KARAYOLLARI İŞÇİLERİ SENDİKASI
Tiyatro Caddesi No. 22 BEYAZIT - İST.

Kongrenin yarıda kalması üzerine

Arkadaşlar,

Sendikamıza karşı kurulan rezilane oyun, gerçeklere çarptıkça, her gün bir başka şekle girmektedir. Başlangıçta küçük kurnazlıklarla bizi üyelerin gözünden düşürüp sendikamızın yönetiminden uzaklaştırmak isteyenler, etrafa yalanlar üstüne yalanlar saçtılar. Ve, bir taraftan da emellerini gerçekleştirmek için olağanüstü kongre havası çaldılar. Bu arada, işi sağlama bağlamak için, düpedüz adam harcamak yoluna ve sendika yönetimini çığırından çıkarmak derekesine düştüler.

Meseleyi kökünden halletmek için, bilindiği gibi, sendikamızın olağanüstü kongresi toplandı. Ama sendikamızın başına ille de çorap örmek isteyenler, kongrenin kendi hesaplarına uymadığını görünce, sorumsuzluğun, utanmazlığın ve ciddiyetsizliğin en çirkin örneklerini vererek, kongreyi yapılmaz hale getirdiler ve polise dağıttırdılar. Ayrıca, yarattıkları hâdiselerle bazı arkadaşlarımızın yaralanmalarına ve karakollara çekilmelerine sebep oldular.

Bütün bu olanlar bir yana, şimdi sendika ne olacaktır? Evet, mesele budur. Şimdi ortada olan duruma göre, Olağanüstü Kongre Divanının, kendi tesbit edeceği bir yerde ve günde kongrenin tamamlanması gerekir. Ayrıca, kongrenin tekrar toplanıp gündemini görüşmesi ve yeni görevlileri seçmesi zamanına kadar da, sendikayı Kongre Divanının yönetmesi gerekir. Bu, kanunen böyledir.

Ama, öğrendiğimize göre, Federasyon Başkanı Halit Mısırhoğlu, bu kongreden istediği neticeyi alamıyacağını anladığı için, yeni baştan bir kongre düzenlemeyi ve bunun için de yeni baştan delege seçilmesini uygun görmüştür.

Hemen işaret edelim ki, Mısırhoğlu'nun bu tutumu, ne kanunla, ne ahlâkla ve ne de sendikacılık anlayışıyla bağdaşır. Esasen, sendikamız içinde yaratılan durum, yok yere arkadaşlarımızı birbirine düşürmüştür. Oysa, bizim gücümüz birliğimizden doğar. Onun için bu meseleyi böylesine entrikalara uzatmak sendikamızda onulmaz yaralar açabilir. Herhalde *Istanbul YOL - İŞ Sendikası*'nin üyeleri olarak bu oyunu da bozacağız.

Olağanüstü Kongreyi yarıda kestiren Halit Mısırhoğlu, sendika merkezinde bir kısım arkadaşlarla toplantı yaparak şunları söylemiştir.

«Yağma yok, ben bu işe kendimi attım bir kere, bu sendikanın başında istemediğim adamları tutmayacağım. Ben, Bekir Yenigün'ü de bilirim Şaban Erik'i de. Bunların ikisi de komünisttir. Ben, bu yakınlarda bütün doğuyu gezdim. Hudut ötesinde, tel örgülerin arkasında, kırbaç altında çalıştırılan insanları gözlerimle gördüm. Biz böyle bir düzen istemiyoruz. Bekir'i de bu sendikanın başından sıyrıp atmak için ne gerekirse yapacağım. Yağma yok, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüyle görüşeceğim ve Bekir'i tutan işçileri bir bir isten ettireceğim. İş yerlerinde delege seçimlerini federasyonun nezaretinde yaptıracağım.»

Ben, bu sözleri sadece sizlere duyurmakla yetineceğim. Çünkü bu sözler, bay Mısırhoğlu'nun kişiliğini, sendikacılık anlayışını ve sendikamıza karşı yöneltilen oyunların içyüzünü olduğu gibi açığa vurmaktadır.

Bu arada Federasyon Başkanı Mısırhoğlu, şunu da söylemiştir:

«Bekir Kürtçüdür. Bu yüzden onu mahkemeye vereceğim. Ama, hayır, vermeyeceğim. Çünkü sendika kapanır. Bekir Irak'a gitmiştir.»

Açıkça söylüyorum, eğer Mısırhoğlu'nda bir pulluk adamlık varsa beni hemen mahkemeye versin. Ben, Irak'a oranın millî bayramında misafir olarak bulunmak üzere, gittim. Bir avukat arkadaşla birlikte davetli olarak gittim. Bizden başka davetliler arasında Ankara Üniversitesinden bir hoca, Milliyet ve Yeni İstanbul gazetelerinden Candan Selek ile Kayhan Sağlamer de vardı. Giderken Sendika İcra Kurulundan izin aldım; devlet dairelerinden pasaport aldım. Orada bizi Büyük Elçilik ilgililerimiz ziyaret etti, biz de elçiliğimize iadei ziyarette bulunduk. Program gereğince, Irak'ın millî bayramını izledim; bazı fabrikaları ve çalışma yerlerini gezdim; resmi ziyaretlere katıldım. Ve, bir gün de Kerbelâ şehrini gezdim, sonra da dönüp geldim. Uçakla gidip geldim. Uçak biletini Irak hükümeti gönderdi.

Sendikacılıkta hüner, işçilere doğruları gösterebilmekte ve işçileri doğruların peşine takabilmektir. Öyle yalanlarla dolanlarla işçileri şaşırtmak ve onları kendi iyiliklerine çalışan insanların aleyhine çevirmek kötülüklerin en büyüğüdür. Çünkü ülkemizin ve dünyanın geleceği işçilerin uyanıklık derecesine bağlıdır.

Bütün arkadaşlarımızı yüze güllücülerle, içinden pazarlıklarla, arkadan vurucularla mücadele ve sendikamızı bu büyük uğursuzluktan kurtarmak görevinde sebat etmeğe çağırıyorum.

Saygılarımla,

BEKİR YENİGÜN