

İstanbul, 17. Ağustos. 1967
Mis Sok. No.12/6 - Beyoğlu, İSTANBUL

Değerli meslektaşlarımız,

15. Ağustos. 1967 tarihinde Oleyis Sendikasının sizlere dağıttığı bildiriye aldık. İnceden inceye tetkik ettik ve cevabımızı sizlere huzurunda Oleyis mideciler şirketine vermek zorunluğunu duyduk.

Bir süredir, Oleyis'in aciz idarecileri acizliklerini örttebilmek için namuslu idealist gerçekten sendikacı ve hak yolunda yürüyen insanlara çamur atmakla, acizliklerini büsbütün ortaya koymuşlardır.

Beyanname dağıtarak ve bunu iş sayan, sizleri baktırıp hem de aldatan bu acizler, üç aylık bir durumun sakhoşluğu içinde ne yaptıklarının farkında bile değildirler. Bizler efendiyiz, emekçiyiz, ileri görüşlüyüz, ciddi metod sahibi Sendika ve onun idealist sendikacılarıyız.

Hakaret etmek, küfür etmek bizim şiarımız değildir. Küfür eden bir cemiyetçi ya sahtekârdır, veyahut da manyaktır. Ve hele böylelerine yardımcı olanlar..... Bakın arkadaşlar, bildirimlerimizi inceledinizse biz şahısları hedef tutarak böyle hayasızca saldırmadık. Neden bu kadar korkuyorsunuz ve telâşlandınız birdenbire? Çıkmıyodur meydan karşılıklı konuşalım, bu işin münakaşasını beraber yapalım, yiğitçesine!

Bütün meslektaşlarımız da hekemimiz olsunlar, kendi davalarında kararlarını kendileri versinler. Bizler canlı şahitlerimizi teker teker kürsüye çıkaralım ve bunları bir bir dinleyelim ve burada sizleri himayesine sığındığınız Türk-İş idarecilerini de ve bizim himayesine sığındığımızı söylediğiniz DİSK idarecilerini dinleyelim.

Kimlerin salyalar saçarak, ne dediğini bilmez bir halde sağa sola saldırdıklarını sizlere, siz meslektaşlarımıza en iyi şekilde izah edecek olanlar, Kervansaray Gazinosu servis personelidir. Bu arkadaşlarınızı dinlerseniz, kimlerin aciz durumda olduklarını takdir edecek, Oleyis erkânının, caka satarak, zengin ağa pozları ile işçi arasında dalaşmalarının, yüksekte atıp tutmalarının ne kadar yapmacık olduğunu anlayacaksınız.

İşçi zararına maddelerle dolu yeni İş Kanununu, işçinin yararına gibi göstererek işçiyi uyutmaya çalışan, henüz işe girmemiş meslektaşlarınızı "İş bulacağız" vaadiyle kandırarak sendikalarına üye kaydeden bu efendilere, uyanan camiamız en kısa zamanda gereken dersi verecektir.

Ve sorun işçi kardeşlerimiz bu yüksekte atan, kendi deyimleri ile "anlı şanlı" sendika liderlerine:

Bütün sendikalar, her gün biraz daha gelişip, üyelerine daha iyi imkânlar sağladığı halde, Oleyis Sendikası üyelerine ne gibi haklar sağlamıştır diye?

Ve sorun yine bu beylere, sendikacılık Taksim'in göbeğindeki kâşanelerde ışıklı tabelâlar donatıp, işçinin rüyasında göremeyeceği derecede yüksek maaş almak mıdır?

Hangi başarılı sözleşmelerinden bahsediyorlar. Herşey güneş gibi ortada. Güneşin balçıkla sıvanamıyacağı ise bir gerçek.

Hilton'daki basiretsizlikleri yüzünden meslektaşlarımıza hiçbir hak temin edemediklerini Mısır'daki sağır sultan işitti.

İki buçuk sene müddetli, hiçbir hak sağlayamayan bir sözleşme ile Hilton'daki meslektaşlarımızı bağlayan sayın Oleyis yöneticileri, nasıl olur da utanmadan, yüzleri kızarmadan işçinin hizmetinde olduklarını iddia ederler.

Hilton için imza ettikleri bu utanç vesikası karşısında utanmaları gereken bu sendika ağalarının, işçiden aidat alırken hiç vicdanları sızlamadı mı?

Bir tek Hilton olayı bile, bu ağaların, işçiye hizmet amacından uzaklaşıp, ezilen, hor görülen, hakları verilmeyen meslektaşlarımızın aidatlarına göz diktiklerini göstermektedir.

Sendikamız işçiden yana olduğunu her zaman göstermiştir. Hatta, bu sendika ağalarının Hilton'daki uyuşmazlıkları sırasında da yanlarında yer alarak mücadele etmiştir.

Bu büyük sendikacılar ise, şahsi çıkarlarından başka bir şey düşünmedikleri için, Dilson Oteli'nde Sendikamızın çıkarmış olduğu ihtilâf esnasında, işverenle elbirliği ederek sendikamız aleyhine çalışmışlardır. Bu olay dahi, kimin işçiden yana, kimin işçinin karşısında olduğunu göstermektedir.

Bu ağalar, işçiyi, sadece, aidatlarını alıp, saltanatlarını sürdürmek için vasıta olarak kullanmak istediklerinden dolayıdır ki, Dilson anlaşmazlığında bize karşı mücadeleye girişmişlerdir.

"Kongrelerimiz açıktır" buyuruyorlar. Bunu söylerken dahi utanmıyorlar. Yayınladıkları bildiride tekrarladıkları bildiride tekrarladıkları yavelerle, müfreze himayesinde yaptıkları, işlerine gelmeyen kimseyi sokmadıkları Kongrelerini temize çıkarmaya çalışıyorlar.

Sendikamız ise gerek kongrelerinde, gerekse diğer zamanlarda üyelerinin kontrolü altındadır. Üyelerimizden saklı hiçbir şeyimiz yoktur.

Acaba, Oleyis ağaları üyelerine hesap verebilecek durumda mıdır?

Sendikamızın tek gelir kaynağı üyelerimizden aldığımız aidatlardır. Ne 3.000 lira net maaşlı Genel Başkanımız, ne de 2.000-2.500 lira maaşlı icra kurulu üyelerimiz yoktur. Bunun için de başka kaynaklardan beslenmeğe ihtiyac duymuyoruz.

Bu sendika ağalarını, yapılacak müşterek bir toplantıda, siz meslektaşlarımıza hesap vermeğe davet ediyoruz. Biz, aldığımız aidatın her kuruluşunun hesabını bütün camiaya vermeğe hazırız. Eğer iddialarında samimi iseler, eğer hesap verebilecek yüzleri varsa, hodri meydan!

Yine bu ağalar, Turizm Bankasındaki üyelerimizin geçmiş ikramiyelerinin ödenmesini kendilerine mal ediyorlar. Utanmazlığın bu derecesi de fazla. Turizm Bankası personeli bi işin canlı şahididir.

Sorun bakalım, bu ikramiyelerin ödenmesi kimin çabası ile olmuştur. Ve bu ağalara cevabını siz verin.

Şunu da belirtelim ki, biz Oleyis yöneticileri değiliz ki sırtımızı belirsiz kaynaklara dayıyalım. Biz hiçbir zaman Oleyis ağaları gibi patronlar karşısında kuyruğumuzu kısıp, gerdan kırmadık.

Turizm-İş olarak, boş atıp, dolu tutmak meraklısı hiç değiliz.

Soruyoruz bu ağalara, tektip etmiş olduğunuz eşya piyangosu ne zaman çekilecek?

Bize cevap vermezseniz, yakında savcıya cevap vermek durumunda kalacaksınız.

Malî sekreteriniz vereceği cevapları şimdiden hazırlasın.

Bu ağalara şunu hatırlatırız ki, Turizm-İş Sendikası daima işçiden yana, daima işçinin yanındadır.

TURİZM-İŞ SENSİN, TURİZM-İŞ SENİNDİR.

Sevgilerimizle,

2. bildiriye bekleyin.

TÜSTAV
TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI